



El Higuerón - Embalse de S. Rafael de Navallana -
- Montoro - Castro del Río.



17-02-01. El Higerón - Embalse de S. Rafael de Navallana
- Montoro - Castro del Río.

Tineke belt hun Jan op om hem sterkte te wensen voor de operatie van morgen in Tilburg. Het is voor hem en Tineke een heel emotioneel moment. Lydia houdt zich heel sterk. Ik haal bij Peter Pan hier twee kleine integraal broodjes en dan vertrekken we om 10:29 na al weer 3146 km. We tanken bij het Repsol station aan de weg naar Córdoba 22,42 l autogas. Daar hebben we 19 dagen mee gedaan. Op de A4 gaat het om Córdoba heen, waarbij we om 11:02 de Guadalquivir over steken. Deze hele omgeving is opmerkelijk groen. Afslag 267 brengt ons op de NIVa. 7 ooievaarsnesten op electriciteitsmasten staan daar op een klutje bijeen. Bemand dus. We rijden naar de Embalse de S. Rafael de Navallana. Ik maak een foto bij de dam.

LBo: Guadalquivir.

RBe: Embalse de S. Rafael de Navallana.



Het gaat verder over een smalle weg, waarop je blij bent geen tegemoetkomend verkeer te hebben. We steken een arm van het stuwmeer over en moeten op gegeven moment een plek zoeken om om te draaien (11:38). Zoals gezegd in een zeldzaam stukje groene natuur. Om 11:50 stoppen opnieuw bij de dam, nu om het vervolg van deze trip te bekijken.

*RBo. MBe: Embalse de S. Rafael de Navallana.
MM: Bij dit pad draaien we om.*



Om 12:03 starten we weer. Villa Franca de Córdoba: 12:19.
Langs de kant van de A4 staat een zwarte ezel (in stijl van
de Osborne stier).
In Montoro maken we een rondje op zoek naar een parking.



LBo: Río Guadalquivir.
RM: El Burro Grande de El Carpio.
MBe, RBe: Calle Bartolomé Benítez Romero, Montoro.





Montoro

P





Die vinden we bij een olijfbomenplantsoen aan de zuidzijde van de Montoro. Na de lunch (13:30) lopen we het stadje in. We passeren de Plaza de Toro. Een zijstraat van de éénrichting- doorgaande weg brengt ons op enkele terrassen, vanwaar men zicht heeft op de meander, die de Guadalquivir hier maakt. Een mooi zicht heb je hier op de rivier en het oude centrum van Montoro.

*LBo: Calle Bartolomé Benítez Romero.
MBo, RBo: Zicht vanaf de parking.
LM: Plaza de Toros.
RBe: Meander in de Guadalquivir.*



Dan lopen we door naar de oude stad.

LBo: Meander in de Guadalquivir.

LBe: Montoro.

RM, RBe: Calle el Santo.





Onderweg komen we over het Plaza Charco, waar een kiepkar met sinasappels staat. Het Plaza Hijas de la Caridad iets verder is nu compleet op de schop. Een aardige straat brengt ons naar het Plaza del Ayuntamiento.

LBo: Calle El Santo
RBo: Plaza Charco.
LBe: Plaza Hijas de la Caridad.
RM: Calle Corredera.
RBe: Plaza del Ayuntamiento.





Daar staat de grote kerk San Bartolomé en een apart gemeentehuis met een poort. Calle Salazar brengt ons parallel aan de heenweg weer terug.



*LBo: Plaza del Ayuntamiento.
RBo, LBe: Calle Salazar.*



We moeten door de Morena-wijk naar de arena. Na de rondgang door dit heel aardige stadje komen we om 14:40 na 4,5 km terug bij de camper.

*LBo: Calle Salazar, Nuestra Señora del Carmen.
LBe: Calle Antonio Enrique Gomez.*





14:48 beginnen we aan de laatste rit vandaag: naar Castro del Río. Opnieuw door eindeloze olijfplantages. We komen om 15:40 aan op de nieuwe camperplaats daar. We moeten zelf de poort open en dicht maken. In de loop van de middag is de lucht gelukkig weer nagenoeg compleet opengetrokken.

*RBo: A309.
LM: Bujalance.
RBe: Castro del Río.*



