

Castro del Río - Jaen - Vélez Rubio.





17-02-02. Castro del Río - Jaen - Vélez Rubio.
We vertrekken na 3263 km om 9:48 in de regen, zoals door de voorspellingen beloofd was. Gelukkig verdwijnt deze al weer snel en zal het de rest van de dag droog blijven. In het centrum van Castro del Río zien we het vrij laag gelegen fort. De N432 brengt ons om 10:12 op enige afstand langs Baena een bergdorp en Luque met buiten de stad een apart uitzijnde rotsformatie en een kasteel op een eenzame top.

*LBo: Castro del Río.
RBe: Baena.
LBe: Luque.*





Deze pagina: Een woestijn met olijfbomen.



In de woestijn van olijfbomen en bergen heeft ook Martos een mooi kasteel in het dorp, 10:49. Om 11:01 hebben we de afslag 63 naar Jaen. Achter deze stad zijn besneeuwde bergtoppen van de Sierra Almadén Mágina. We zoeken de LIDL op voor boodschappen en zijn om 12:04 weer op pad. Op de laatste rotonde van Jaen staan 2 pauwen, die van verkeersborden gemaakt zijn.



*LBo: Martos.
RM: Sierra Almadén Mágina.
Be: Jaen.*





De bergen van de Sierra Almadén Mágina bij de A44 zijn een stuk hoger dan die we eerder zagen. Grillige rotsen bij Huelma (12:31). We gaan de Puerto de Carretero over (1040 m), 12:42. Dan passeren ons een colonne van 11 politiebussen. Aan afslag 97 stoppen we bij een Repsol station voor de lunch.



*LBo, MBo: Sierra Almadén Mágina bij Huelma.
RM: Sierra de Cogollos.*



Je hebt hier goed zicht op de besneeuwde toppen van de Sierra de Cogollos, een uitloper van de Sierra Nevada. Daar zien we een strakke sneeuwgrens. We passeren het dorp Darro, dat op 1100m ligt, 14:03.

RBo: Sierra de Cogollos.

RBe, LBe: Geërodeerd landschap: Hoya de Guadix.





Een bizar landschap van sterk geërodeerde rotspartijen in diverse opeenvolgende rijen ligt bij Guadix (14:12). Iets verder ligt een soort Ayers Rock: El Conigo ofwel Het Konijn, 14:19.

Om 14:28 rijden we over de hoogste pas van vandaag: 1270 m. Rechts ligt een van de nationale parken die we vandaag passeren: PN Sta. Barbara de la Sierra de Baza.

LBo, M, LB: Hoya de Guadix.

RBo: Populierbos.

LBo: 1270 m hoog!

RBe: El Conigo.





De afdaling naar Baza is zo snel dat mijn oren vreemd beginnen te doen: Ik hoor monikken met hun zacht Gregoriaans gezang. Bij Baza stoppen we even voor een kop thee.
Op een brede hoogvlakte gaan we weer opnieuw naar de 1140 m hoogte (15:32) en blijven daar lange tijd iets onder hangen. (Sinds Darro rijden we trouwens meestal boven de 1000 m.)



We gaan naar Vélez Rubio, waar we een plek vinden op een heel nette en aardig gelegen camperplaats (16:00).



Van 16:22 - 17:05 doen we nog een rondje door deze stad.

*RBo: Camperplaats Vélez Rubio.
LM: Zwarte roodstaart, Phoenicurus ochruros.
RM: Castillo de Vélez Rubio.
LBe: Carrera del Carmen.
RBe: Plaza de Féria.*





Segment 1

2,4 km



Daarbij vormen de grote Ntra. SRa. de la Encarnación en de Iglesia Immaculada (kloosterkerk) de hoogtepunten. Verder zijn er in het centrum enige heel aardige huizen te zien.



Bo: Ntra. SRa. de la Encarnación.
RBe: Ayuntamiento op Plaza de la Encarnación.



Via de omweg Calle Carril, Calle Moral en de Calle Campanario komen we bij de Convento de Inmaculada.

LBo: Calle Purísima.
RBo: Semana Santa figuren, Carrera del Mercado.
LBe: Iglesia de Convento de Inmaculada.





Buiten de stad om lopen we dan terug naar de camperplaats. Rechts naast de weg is een klein riviertje, dat zich diep uitsnijdt in zijn eigen bedding.

Pas om goed 7 uur krijgen we een bericht van Paul, dat hun pa op de intensive care is bij gekomen en alle lichaamsfuncties kan aansturen. De grootste angst is dus eraf. Pfoei....

*LBo: Sierra Gigante.
Be: Río Chico.*

