

La Canourge - Auxerre.



Restaurant



Restaurant

L'œcrite

Cuisine & Convivialité

Restaurant ouvert
du lundi au vendredi midi
et
le dimanche
et soir
Cher et convivial sans être
d'office de France
Tous produits de production
locale
Diplôme de Cuisine
Le restaurant est ouvert
du lundi au dimanche

Plats et pâtisseries
faits maison



17-02-07. La Canourgue - Auxerre.
 's Morgens loop ik voor we vertrekken een rondje door het dorp om het bij daglicht te zien. Er wordt op het centrale plein een kleine markt opgebouwd.

*LBo: Camperplaats, La Canourgue.
 LM: D998.
 MM, RM: Rue Neuve en L'Urugne.
 MBe, RBe: Place du Pré Commun.*





Om 9:15 na 4764 km vertrekken we dan met miezerig weer en in een beetje nevel. We zien dat het riviertje hier de Lot is. Deze mooie streek heet de Chevennes. We klimmen van een goede 500 m gestaag tot Col de Issartets op 1120 m (9:39). Daar liggen her en der sneeuwresten. De weg blijft lange tijd boven de 1000 m met relatieve maxima van 1050, 1080 en 1119 m.



LBo, MBo: Markt op de Place du Portalou.
RBo: Jeanne d'Arc.
LM: 720 m hoogte.



Vervolgens dalen we onder de 1000 m en zien links de rode Viaduct de Garabit, die Eifel hier heeft gebouwd. Verderop links de kathedraal van St. Flour (10:10). Het wordt weer even mistig als we opnieuw over de 1000 m gaan. En er is opnieuw sneeuw op de Col de Fageole (1114 m). Dan dalen we door het Allagnon-dal af tot 600 m en breekt links de lucht open. Lorlanges: 10:32.



*LBo: Viaduct de Garabit.
MBo: St Flour.
LM: Chapelle St. Madeleine boven Bousselforgues.
RM, RBe: Lorlanges.*



Ook een foto van het kasteel dat net voor de Aire d'Authezat ligt, rechts stroomt de Allier. 10:56: een stadje op een heuvel rechts, misschien Yrond-et-Buron?
Om 11:11 is de A75 omgedoopt in A71 en slaan we net voor de péage bij Clermont-Ferrand af. Rechts zien we aan de D2009 een testbaan van Michelin. Vooraan op de weg naar Gannat stoppen we even voor een theepauze (11:29-12:00). 12:09 rijden we om Aigueperse heen. Gannat is een heel aardig plaatsje (12:21).

*RBo: St. Yvoine.
LM: Montpeyroux.
LBe: Clermont-Ferrand.
MBe, RBe: Gannat.*





Om 12:38 gaan we over de 5000 km heen. St. Pourçain-s-Sioule (12:44) ziet er goed uit.
Châtel de Neuvre heeft bij de kerk een uitzichtpunt over de Allier, onthouden voor een volgende keer (12:54). 6 minuten later steken we de Allier over (N7).
Lunch op de Aire de Millepertuis van 13:09 tot 13:55.
Intussen begint de zon te schijnen.

*RBo, LM, MM: St. Pourçain-s-Sioule.
RM: Chatel-de-Neuvre.
LBe: Allier.*





14:40 steken we de Loire over, we zoeken een Leclerc op om te tanken in Coulanges-les-Nevers. (€1,24/l 68,53l, hetgeen inhoudt dat we slechts 9,7 km/l hebben gereden!) Via een verbindingsweg gaat het naar de D977, 15:11 Guérigny met een camperplaats in het centrum.



*LBo: Loire.
MBo, RBo: Coulanges-les-Nevers.
RBe: Guérigny.*



15:32 Arzembouy en 15:38 Champlemy (steeds weer kleine dorpen in oude stijl).
De N151 voert naar Varzy (15:46) en Coulanges-s-Yonne (16:09).



LBo: Guérigny.
MBo, RBo: Champlemy.
LM: Varzy.



Courson-les-Carières 16:17.
De Moulin-de-Migé staat rechts van de weg, zijn moderne soortgenoten op de heuvel links.
Opnieuw een aardig dorp: Gy l'Évêque (16:29). Tegen 5 uur hebben we de parking aan de Yonne in Auxerre bereikt, waar we vannacht blijven.

*RBo: Courson-les-Carières.
LM: Moulin-de-Migé.
MM, RM: Gy l'Évêque.
LBe: Auxerre.
MBe: Quai de la République.
RBe: Yonne.*





Segment 1

2,7 km



Uiteraard gaan we nog een rondje door het centrum maken aan de andere kant van de rivier. Een middeleeuws centrum met smalle straten, vele schitterende gebouwen, aparte winkeltjes en enkele knoepers van kerken. Allereerst lopen we via de voetgangersbrug (rechts) naar de overkant van de Yonne en gaan op zoek naar de behoorlijk verstoppte kathedraal.



LBo: St. Pierre.
RBo: Rue Lebeuf.
MBe: Cathédrale Saint-Étienne d'Auxerre.



Het typische aan de kathedraal is dat hij slechts één toren heeft. Terwijl de hele bouw eruit ziet alsof een 2e toren wel de bedoeling was.
 We lopen het centrum in via de winkelstraat Rue Fourier. Zo bereiken we het stadhuis aan een plein met enkele vakwerkhuisen. Die zien we nog veel meer in het centrum.



LBo, RBo: Cathédrale Saint-Étienne d'Auxerre.
 MM: Rue Fourier.
 RBe: Stadhuis, Place de Hôtel de Ville.



We lopen het straatje in naar de Tour de l'Horloge. Een prachtig astronomisch uurwerk versiert het poortgebouw. Een beeld dat in deze straat staat betitelt ik spontaan als tante marie en zie dan dat de persoon, die ze verbeelt Marie Noël heette, een dichtster en schrijfster uit Auxerre! Een vergelijkbaar beeldje zien we verderop in de vorm van een lezend stelletje op een stapel boeken, hij is Nicolas-Edme Rétif de la Bretonne.



LBo, LBe: Rue de l'Horloge.
MBo: Marie Noël.
RBo: Astronomisch uurwerk.
RBe: PPlace Charles Lepere.



Aan de Rue Paul Bert vinden we een fontein met een potsierlijke Cadet Roussel. Cadet Roussel wordt in 1763 op 20-jarige leeftijd deurwaarder in Auxerre. Hij is joviaal, een bon vivant en, als een echte Auxerrois, enigszins excentriek. In 1792 schrijft zijn vriend Chenu het liedje van Cadet Roussel dat op vriendelijke manier met hem spot. Van Auxerre gaat dit liedje over naar het leger. De soldaten adopteren het met enthousiasme en het wordt het oorlogslied van het noordelijke leger.

LBo: Rue Paul Bert.
 RBo: Saint Eusebe.
 MBe: Rue d'Egleny.
 RBe: Rue de Paris.





Auxerre. is zeker de moeite waard nog eens uitgebreid te gaan bekijken. Om 6 uur zijn we bij de camper terug en beginnen aan de foto's en verhaal van vandaag.

*LBo: Vanaf de Rue du 4 Septembre, Abbaye St Germain.
RBe: Rue des Tanneries.
RBe: Place St. Nicolas.*

