

Sant Sadurní d'Anoia - Montblanc - Poblet.

*Vinias*

PASTISSERIA

LA TÍPICA  
ESPECIALITAT

Montblanquins



Vinias

Vinias





**17-01-2024. Sant Sadurní d'Anoia - Montblanc - Poblet.**  
We zijn wat later op. Om half elf belt Tineke, voor we weg  
wezen, naar een restaurant om voor de Gemzen iets af te  
spreken voor de wandeling half maart.  
10:39 vertrekken we dan. 10 minuten later passeren we  
Garrofa (is een half straatje groot) en Granada om 10:52.  
Links van de weg ligt het plaatsje Moia (10:59). Om 11:04  
rijden we de provincie Tarragona in. We zitten nog steeds in  
wijnbouwgebied en zien geregeld grote metalen silo's voor  
de wijn. Om 11:07 passeren we de mooie stad Arboç.  
Gornal (11:10). Het is intussen gaan regenen.

*LB: Garrofa.*  
*RM: Silo's voor wijnopslag.*  
*LO: Arboç.*  
*RO: Gornal.*







Om 11:15 nemen we de afslag naar de C51 bij El Vendrell.  
11:29 L'Alt Camp. En een minuut later Rodonya. 11:38 Alió.



LB: Afslag naar de C51.  
RB: L'Alt Camp.  
LM: Alló.



We klimmen de Colle de Lila (580 m) over om 11:54.



*LM: Colle de Lila.  
RM: Spreeuwen.  
MO: Draak op rotonde in Montblanc.  
RO: Convent de Santa Francesc, Montblanc.*







Dan parkeren we om 12:06 net buiten de hoge stadsmuren van Montblanc en gaan deze stad bekijken.  
Tegenover de kleine parking loopt een trap naar een poort in de muur: El Foradot. Eenmaal binnen kijken we eerst bij de Castell, dat niet meer dan wat fundamenten is. Wel is er zicht op de verre omgeving.

*LB: Convent de Santa Francesc, Montblanc.  
RB, LM, RM: Stadsmuren van Montblanc.  
RO: Castell de Montblanc.*







Net onder de heuvel waar we nu staan, zien we de Sta. Maria, waar we even gaan kijken. Deze kerk heeft een uitbundig versierde ingangsportaal. Binnen zien nog enkele mooie objecten. Mij spreekt die zwarte madonna achter in de zijbeuk aan

*LB: Links Santa María.  
LO: Carrer del Castell.  
MO: Ingang Santa María.  
RO: Portaal van de Sta María.*

*Volgende pagina: Santa María.*











Voor de kerk is een fraai met zwarte en witte stenen ingelegd plein. Verder staat er een soort pelourinho, zoals we die in Portugal kennen. We lopen naar het Praça Major.

LB: Pelourinho.  
RB, O: Pl. Major.





Onze Navigator-gids tipt ons dat bakkers hier een plaatselijke lekkernij verkopen: Montblanquis. Dat zijn geroosterde en gezoete amandelen. Net voorbij de Plaça Major vinden we een heel exclusieve Pastisseria Viñas, die een groot scala aan snoeperij verkoopt, die er niet alleen heel lekker uitzien, maar veelal ook zeer kunstzinnig gemaakt zijn. We kijken er onze ogen uit, maar laten het bij een buil met die Montblanquis. Buiten uiteraard meteen een proeven: Heerlijk.

We lopen kwansuis wat stegen en straatjes door.



Deze pagina: Pastisseria Viñas.

Volgende pagina:  
 LB, RO: Carrer Major.  
 RB: Portal de Sant Antoni.  
 LO: Pad naar Santiago de Compostela.









Daar de gids ook melding maakt van de Sant Jordi poort, zoeken we die op. Hier zou volgens de overlevering St. Joris de draak verslagen hebben. Heden ten dage zou zo'n act niet op prijs gesteld worden! Bij die poort vinden we inderdaad een gestileerde draak met een zwaard en iets verderop op het plein bij het Franciscusklooster en groter exemplaar, dat beter te herkennen is.

*MB, RB: Portal de Sant Jordi.*

*LO: Murallas de Montblanc.*

*RO: Ex Iglesia del Antiguo Monasterio Franciscano.*







Tenslotte lopen we in een vrij rechte lijn via de Plaça Major terug naar de parking.

*LB: Sint Joris en de draak.  
RO: Plaça San Marçal.  
LO: Carrer Elionor d'Urgell.*





Om 13:25 rijden we dan Montblanc weer uit. We gaan naar het 8 km verder gelegen Monastir de Poblet. Om 14:06 passeren we Espluga de Francolí en om 14:15 staan we op de grote parking bij het Monestir de Poblet. We moeten er tot 15:00 uur wachten voor de poort 's middags open gaat. Zie het fotoverslag van dit bezoek via [deze link](#).

*LB: Convent de Sta. Francesc, Montblanc.  
RB: Murallas.  
LO: Muralla de Santa Tecla.  
RO: Travessera de Poblet,  
Espluga de Francolí.*

