

Calnegre -Sorbas.





**05-02-2024. Calnegre - Sorbas.**  
Om 10:16 rijden we van de camperparking af, we zwaaien nog een keer naar de dame aan de receptie. We passeren de Rio Amir om 10:45 met het Ermita del Ramonete.

*RM: Río Amir.*  
*LO: Ramonete.*





We volgen enige tijd de Ramblas de los Miñarros, die we pas om 10:53 goed zien. We kijken onze ogen uit naar dit prachtige landschap. Waarom wordt deze N332 niet groen aangegeven op de kaart?

*LO: Ramblas de los Miñarros.*



Dan zien we ruige rotspartijen en vervallen huisjes. Het gaat over enkele colletjes van ruwweg 550 m, waarna we weer dalen.

11:04 zien we de resten van Castillo de Tebar. 4 minuten later gaan we de RM11 naar Águilas op. Daar rijden we dan weer ruwweg langs de kust af. Om 11:23 gaan we de Comunidad Andalucía en de provincie Almería in.

*LM: Barranco de los Asensios.*

*RM: In de verte Tebar.*

*LO: Castillo de Tebar.*

*MO: Torre de los Palomas, Carretera Oeste, Águilas.*



Net voor Los Lobos houden we een korte pauze op een parking (die zijn zeldzaam hier). Deze wordt versierd met een oude wals. Om 11:51 gaan we weer door.



LB, RM: A332.  
L: Parking net voor Los Lobos.  
RO: Los Lobos.





We zien grote groene velden met sla, die op strakke richels gezet zijn. Ik zie een boer water sproeien met een apparaat achter op zijn tractor. Zuinig met water dus. Er zijn aardig wat mensen op het land bezig.

LB: Rambla de las Canalejas, Los Lobos.  
RO: Cuevas del Almanzora.



Bij El Portilla en Cuevas del Almanzora steken we de gelijknamige rivier over. Nou ja rivier.... er is een voetbalveld in aangelegd!  
Bij een Plenoil station (12:07) tanken we weer eens diesel: 56,67l à €1,357/l.  
Als we de stad weer uitrijden zien we rechts nog enige grotwoningen, waar de stad mede naar genoemd is.  
We gaan de A7 op.

*LO: Río Almanzora.  
RB, M: Grotwoningen van Cuevas del Almanzora.  
RO: A7 bij Vera.*





We passeren Río Jauto 12:31 en nemen 4 minuten later de afslag 714.

LB: Río Jauto.  
LM: A7 afslag 714 naar Sorbas.  
RM, O: N340a.







Om 12:56 staan we in Sorbas aan de rambla. Hoog boven ons zien we de stad op een 90 graden rotswand. Sommige huizen staan zelfs gedeeltelijk over de rand heen.

Van 14:18 - 15:21 lopen we een ronde van 3 km door deze bovenstad.

LB: N340a.  
RB, LM, LO, RO: Sorbas.  
MO: Ermita N.S. de Fatima.



## Sorbas: 2,9 km.



Sorbas is op hoge kliffen gebouwd, hetgeen spectaculaire miradors oplevert. Huizen aan de zuidzijde hangen gedeeltelijk over die klifrand heen.

Jammer was het dat het i-kantoor gesloten was. Daardoor zijn we de grotten mis gelopen, die de belangrijkste attractie van Sorbas zijn.



Daarvoor lopen we aan het begin van deze parking een breed pad op dat steil bergop gaat. Boven kijken we even aan de westkant vanaf een mirador. Dan lopen we langs de zuidzijde van de stad naar de oostzijde.

*LB: Pad naar de bovenstad.*  
*RB: Zicht vanaf de Mirador dos Casas Colgantes.*  
*LM: Blauwgroene tabak, Nicotiana glauca.*  
*MM, RM: Austrocyllindropuntia cylindrica.*  
*LO: Zicht vanaf Mirador de las Cruces.*  
*MO, RO: Calle Calvario.*



Ver onder ons zien we de camper staan.  
We gaan rond het oosten naar de noordzijde en zien daar  
een man staan met een kooi waar een rode patrijs in zit.  
We buurten even met die man.



*LB: Zicht vanaf de zuidzijde van de stad.  
RM: Calle Pedro Alvarez.  
LO: Calle Tomás Valera - Calle Trinidad.  
MO: Calle Mirador.  
RO: Rode patrijs, Alectoris rufa.*





Verderop is opnieuw een uitkijkpunt, Mirador El Bajaor. Daar is een tegeltableau bij dat aangeeft wat er allemaal daar in de diepte te zien is.

LO: Rambla de Sorbas.



We verlaten de buitenzijde van de stad en lopen naar het centrale pleintje met de kerk: Casa Consistorial en een droog staand drakenfontein.

LB: Calle Agüero Rulls.  
RB: Santa María, Plaza de la Constitución.  
LO: Ayuntamiento, Palacio del Duque de Alba.  
MO: Drakenfontein.





Zo komen we aan de oostzijde bij de Mirador de Santa Cecilia en een pleintje met nog een droge fontein. We kijken even bij de nu gesloten touristinformatie, die al weer lager aan de doorgaande straat ligt.



LB: Calle San Francisco.  
LO: Calle Cuesta.  
MO: Turistinformación.  
RO: Bougainvillea glabra.





Ik mag nog even met Sorbas op de foto, waarop we weer terug lopen naar de camper over een promenade die, langs de doorgaande weg rechts en het dal links loopt.

LB: Carretera del Mediterraneo.  
LO: Dal westzijde van de stad.  
MO: *Echium creticum*.  
RO: Dal zuidkant van de stad.

