



Chincilla de Monte Aragón - Alcalá del Júcar - Sinarcas.



**20-02-2024. Chinchilla de Monte Aragón -
Alcalá de Júcar - Sinarcas.**
Om 10:23 na water lozen en tanken op weg. We rijden terug naar Albacete en gaan daar om 10:37 de N322 op. Voor en na die oprit zien we enkele grote graansilo's.
We zien eerst grote landbouwvelden, dan rechts bos met kleine bomen (10:46), vervolgens fruitbomen. Het vlakke van het landschap gaat er weer af. We zien een mooie kerktoeren van Mahora (10:56), en dan wijngaarden en fruitbomen. Het zichtbare deel van Golosalvo bestaat uit een CEPSA-station en enkele huisjes. Dan zien we de brede Rambla de Carboneras.

*B: Industrie bij Albacete.
LO: Mahora.
MO: N322 bij Golosalvo.*



Om 11:15 verlaten we de N322 voor de weg naar Alcalá de Júcar. We passeren Las Eras (11:25) en komen op een haarspeltbochtenafdeling naar Alcalá. Op gegeven moment zie ik daar 2 steenbokken en probeer ik ze door Tineke's zijruitje nog te fotograferen. Opmerkelijk, die dieren zo dicht bij de bewoonde wereld.



RM: Las Eras.
LO: Door vele haarspeldbochten naar Alcalá de Júcar.
RO: Twee steenbokken naast de weg!





De afdaling is prachtig. We zien Alcalá del Júcar tegen de bergheiling liggen.

RB, RO: Alcalá del Júcar.



We kunnen er voor €2/24 hr aan de overkant van de Río Júcar parkeren (11:35). 11:55 beginnen we dan aan de Sendero del Corciolico. Eerst een stukje langs de rivier naar de Romeinse brug.

*LB: Carretera de Tolosa, Alcalá del Júcar.
MB: San Andrés en de Cástillo de Alcalá.
RB, RO: Río Júcar.
LO: Puente Romano.*





De laatste km's naar Alcalá del Júcar zijn spectaculair. De ligging van het stadje eveneens. Maar wij hebben de laatste dagen even genoeg stad gezien en besluiten een wandeling buiten de stad te doen. Een meer dan prima keuze en toch We moeten beslist eens het stadje zelf gaan bekijken.

Alcalá del Júcar ligt in het noordwesten van de provincie Albacete, in de regio Castilië - La Mancha. De hoofdstad Albacete ligt 52 km (zw). Het is één van de meest spectaculaire gelegen en pittoreske gemeenten van de regio. Het ligt op 596 m hoogte, boven de kloof van de Júcar, gevormd door de rivier Júcar, die vanaf Albacete 40 km lang kronkelend zijn weg zoekt. De witgekalkte huizen zijn in "balkonstijl" en tegen de steile helling aangeplakt. De vruchtbare akkers verlenen een groen accent aan dit stadje dat bekrond wordt door een Arabisch kasteel. In 1982 is het uitgeroepen tot Historisch-Artistiek erfgoed, en staat op de lijst van de Mooiste dorpen van Spanje, Los Pueblos mas Bonitos de España. In 1986 kreeg het de derde prijs, na de Eiffeltoren en de Grote Moskee in Istanbul, voor beste artistieke verlichting.
jmasspanje.nl/alcalá-del-júcar-albacete

Alcalá del Júcar: Sendero del Gorciolico 5,9 km.



Daar zien we dat deze stad op tourisme is ingesteld met winkels, bars en restaurants. Verder krijgen we mooi zicht op de aparte kasteelrots, die aan de zuidzijde een flink eind is ingesneden.

LB Puente Romano.
*RB: Wilde eend, *Anas platyrhynchos*.*
LO, RM: Castillo de Alcalá.
RO: Sendero del Corciolico.





Dan voert een steil keienpad ons in lange haarspeldbochten bergop. Al snel zijn we op gelijke hoogte met het kasteel aan de andere kant van het Júcardal. En wat later zelfs een stuk hoger dan die vesting.

LB: het pad het dal uit.
RB, MO: Het gaat hard omhoog.
LO: Buxus balearica.
RO: Pseudodictamnus hirsutus.





Zo komen we in het dorp Casas del Cerro. We lopen dit dorpje door. Als we even Oruxmaps raadplegen, komt een dame vanuit de uitspanning Niño Jesus, op z'n Duits vragen waar we heen willen. Maar we hebben het al uitgedokterd en bedanken haar. Langs het kerkje lopen we om 12:50 Casas del Cerro weer uit.

LB: Calle Cerro.

RB: Zicht op het dal van de Júcar, vanuit Casas del Cerro.

LO: Tja?

MO: Calle el Sol Sabiente.

RO: Iglesia del Niño Jesús, Plaza la Iglesia.





Net buiten het dorp zie ik Graspiepers in een kale boom zitten. Ze laten zich netjes fotograferen. We volgen een veldweg naar beneden en hebben daar ergens onze lunch, lekker in de zon.

B: Graspieper, *Anthus pratensis*.
LO: Onder ons de CM3227.



Daar zien we vele witjes rondvliegen. Meestal zijn ze echter te onrustig om er een foto van te kunnen maken. Net voor we bij een asfaltweg komen, draaien we scherp links af en komen zo om 13:30 op een mooi uitzichtpunt aan. Met links Alcalá en voor ons het brede dal van de Júcar.

LB: Oranje luzernevlinder, *Colias crocea*.
RB: Resedawitje (*Pontia daplidice*).
O: Het meest oostelijke punt van de route.





Over een kronkelend rotspad dalen we af naar de doorgaande weg van Alcalá. We kijken even bij een uitzicht op de stad vanaf een platform met een stenen zuil.

*B, LM: Afdaling naar de CM3201 en Alcalá del Júcar.
RO: Mirador de Alcalá del Júcar.*



We maken er een foto met de zelfontspanner.
Vervolgens lopen we langs de weg weer terug naar de camper.

LB, RB: Foto's vanaf de Mirador.
MO, RO: Alcalá del Júcar.





Uiteindelijk zijn we om 14:11 weer terug bij de camper.
Gezien dit vroege tijdstip besluiten we nog een eind door te rijden. En zo rijden we om 14:21 weer de haarspeldbochten door in de richting van Las Eras.

*LB: Waterkrachtcentrale, Carretera de Tolosa.
RB: Grotwoningen.
RO: Alcalá del Júcar.
LO: Een stukje weg terug.*





Ik ben er nu op bedacht. En daarom kan ik enkele foto's van die steenbokken maken, die er rond gaan. Net na Las Eras slaan we rechtsaf en rijden over kale vlaktes naar Zulema (14:36). Daar gaan we links af.

L, RM: Sierra Nevada-steenbok, *Capra pyrenaica hispanica*.
RO: Hier in Zulema richting Alborea (links).





Alborea met een aparte kerk (14:41). Zes minuten later gaan we over een maximum van 720 m en dalen dan na vele bochten naar zo'n 540 m. Net na Villatoya gaan we de Comunidad Valenciana weer in. Vanaf hier zien we uitgestrekte wijngaarden op rode grond.

LB: Carretera Alborea.
RB: Alborea.
LM: Op 720 m.
LO: Villatoya.





We komen door gemengd landschap van bos en wijnbouw en passeren Río Magro net na El Pontón 15:20.



*MM: Wijnsilo's.
RO: El Pontón.*



Op de buitengrens van Requena slaan we links af de NIII op. Die brengt ons even later op de A3 naar Utiel. Tenslotte rijden we over de N330 (15:33) naar Sinarcas,



LB: Río Magro.
RB: Afslag naar de NIII, Requena.
LO, RO: N330 Sinarcas.





Een stukje buiten het dorp vinden we de camperplaats (15:56) , waar we mooi zicht hebben op het dorp en de omgeving. Dit is een prima plekje voor vannacht. Later krijgen we een mooie lichtshow in allerlei roodkleuren te zien van de ondergaande zon.

LO: Wijnhandel, Sinarcas.

MB, O: Uitzicht vanaf de camperplaats.

RB: Camperplaats, Calle Protectora Sinarca.

