

**Dernacueillette - St.André.**





**02-01-'11. Dernacueillette - St André.**

Om 10 uur ontbijten we nog eens samen. Later Karlotta met Ursula en nog even voorbij en praten al weer over de volgende keer, dat ze hier terug willen komen.

Om 13.10 (1344 km) vertrekken we uit Dernacueillette. 13.30 linksaf in Padern.



Onderweg naar de kust.



Padern.

Gorges de Torgan.





14.00 uitzicht over breed dal en het kasteel rechts.



14.05 Pyrees oriental  
met brede kale  
bergruggen.





15.15 terugblik op Vingrau te midden van de wijnbergen.





St. Cyprien-Plage.



St. Cyprien-Plage.

15.55 tanken we 10 lpg en gaan dan door naar de kust bij St. Cyprien-Plage, waar we eind wandelen en enkele boodschappen doen.



St. Cyprien-Plage.



Dan rijden we naar St. André's camperplaats. 17.15.  
De Britse buurman vertelt dat hij morgenvroeg moest  
terugkomen om de lege te betalen.  
Om 17.40 komt de police municipal de •2,30 ophalen. Het is al  
weer donker.



St. André.

**St.André - Saint Feliu de Guíchols.**







Zwarte spreeuw, *Sturnus unicolor*.

**03-1-'12. St. André - St. Feliu de Guíxols (E).**

's Morgens lopen we eerst St. André in. De romaanse kerk met aardig wat aparte details is er interessant.



St. André.





Boven de entree is een basrelief met een bisschop en aan weerszijden monsters, die (on-) gelovigen aan het verspijzen zijn. Binnen laat de typisch romaanse 12-eeuwse kerk enkele grote heiligenbeelden zien.



10.45 (1443 km) rijden we verder. Net buiten de stad zien we enkele besneeuwde bergtoppen tegen de strakblauwe hemel. We gaan de A9 naar Figueirès op, om dan over te stappen op de D900 (11.00) die er parallel aan loopt. Het gaat door een mooi, diep dal/kloof.



D900.



Le Perthus.

Na Le Perthus gaan we Spanje in, 11.10. Opmerkelijk dat er aan weerszijden van de grens massa's winkels zijn, die allen aardig wat klanten trekken.

We rijden tot net voor Girona en dan over de C66 naar Pals. De stadjes onderweg zien er meestal saai uit, het landschap is best. La Pera del Pubol is een van de dorpen op een heuveltop. (12.15)



La Pera del Pubol.



12.45 zetten we de camper op het parkeerplein bij het politiebureau van Pals.



Pals.





Oude stad in Pals.



Oude stad in Pals.



Na de lunch om 13.20 de oude stad in. Een museum stad, die in perfecte staat is en er nog leefbaar bij uitziet. Er zijn vele stege met bogen, pittoreske hoekjes en panoramapunten met zicht over de verre omgeving. Mooi dus.



Pals.

13.50 vertrekken we weer uit Pals.

Over C31 naar Platja d'Aro. Dat we kennen nog van twee jaar geleden.

We rijden door naar Feliu de Guíxols.







Daar komen we op een nette camperplaats te staan boven een nu bebouwd terrein waar we eerder eens hebben gestaan. Het is nu een busstation. 14.25.



St. Feliu de Guichols.



Na een kop thee lopen we rondje door de nog onbekende stad. De vorige keer was het al donder toen we hier waren. Opvallende gebouwen zijn het klooster(vlakbij) en het casino en de kamer van koophandel een eind verderop aan de boulevard.

We doen enkele boodschappen bij de Mercadona en zitten enige tijd in de zon op een bankje bij martelwerktuigen. 16.00 lopen we terug naar de camper over de boulevard. (16.25) Temperaturen? 21,6°C en 14,3°C.

