



La Marina (Platja de Pinet).







**20-01-'12. La Marina (Platja de Pinet).**

Door de heldere hemel is het behoorlijk afgekoeld vannacht. Net na negenen staan we op en horen nog net op de w.o. dat Valencia vandaag 17°C te wachten staat. (In de schaduw!)



Platja de Pinet.



Om 11 uur starten we met een strandwandeling naar het zuiden. Eerst langs de strandhuisjes van Platja de Pinet af. Diverse camperaars zitten op de trap van zo'n huis in de zon en uit de wind.







Op het eind van het dorp is een restaurant en nog een grote groep campers.  
Via Playa de la Marina lopen we naar die van El Rebollo. Verschil is er niet. Links de rustige zee, die massa's schelpen (dikwijls nog aaneen) afzet, rechts een natuurgebied met lage duinen. Schitterend vinden we de bedrijvige Drieteenstrandlopers, die liever in een boog om passanten heen lopen als op te vliegen. In de verte zien we de flats van La Manga (vooruit) en die van Alicante achteruit.



Drieteenstrandloper, *Calidris alba*.



ESPECIES EMPLEADAS EN LA REPOBLACIÓN



*Ammophila arenaria*



*Helicrysum stoechas*



*Elymus farctus*



*Rhamnus lycioides*



*Pistacia lentiscus*



*Anthyllus cytisoides*



*Lotus creticus*



*Banksia montanum*



*Eryngium yuccifolium*



*Juniperus oxycedrus*

We kuieren op ons gemak door tot aan de Riu Segura (tevens haveningang voor Guardamar). 12.55.  
 Aan de andere kant van de rivier zien we op en bij een vervuilde zandplaat aardig wat vogels. Voor ons heeft een grote vis de gekke 10 minuten. Rechts vist een zilverreiger.



Drieteenstrandloper, *Calidris alba*.



Kretenzische hoornklaver, *lotus creticus*.

Platges d' ELX  
 PLATJA DE LES PESQUERES - EL REBOLLO

PLATJA DE LA MARINA

PLAYA DE EL REBOLLO

TERMINI RÍO GUARDAMAR

AYUNTAMENT D'ELX

turisme d'ELX







Uitloop, Riu Segura.



Meerkoet, *Fulica atra*.



Kleine zilverreiger, *Egretta garzetta*.

We rusten daar uit alvorens om 13.20 aan de terugweg te beginnen.







Zuispaans witje, *Euchloe*

Duinen bij Playa de El Rebollo.





Het eerste stuk lopen we over een boardwalk in de lengterichting van de duinen, dan volgen we de omheining van een smalle strook beschermd duin.  
Om 13.50 rusten we even als we bij de Playa de El Rebollo terug komen.

Van half drie tot 15.10 zitten we op het terras van dat restaurant in El Pinet achter een pot bier en een cafe con latte.  
Via de weg lopen we naar de camper terug. Tot goed 5 uur zitten we buiten in de zon. Ik Begin dan aan de foto's.  
Tineke besluit nu haar breiwerk wel goed af te werken. Het ene voorpand is al 2x uitgehaald.  
Ik ga voor het eten nog een half uur plat, ben moe van deze 10 km lange wandeling.







**La Marina (Platja de Pinet) - La Mata.**





Centro Comercial Bahia de las Dunes.



Markt bij het Centro Comercial.

**21-01-'12. La Marina - La Mata.**  
Om 10.10 rijden we van Playa del Pinet weg met 2630 km op de klok. We lozen de wc •2,-- bij camperplaats Oasis al Camino in San Fugencio.



Centro Comercial Bahia de las Dunes.





Dan lopen we bij het Centro Comercial Bahia de las Dunas over de markt. We kopen er een truitje voor Feija en een voor Rohan. Verder koop ik een broek.  
Dan gaan we naar de Mercadona voor het weekend inkopen en bekijken het vrijwel leeg staande winkelcentrum. 12.35 verder.  
We pikken de cache in het dennenbos op de duinen op en rijden naar het strand bij de zuidzijde van Guardamar (Benamor). 14.45 door na lunch op het strand.



Guardamar.



Guardamar.





Om 14.55 komen we in La Mata. Aan de zuidzijde van dit toeristendorp vinden we een parking vlak aan de boardwalkboulevard (naast het strand). We lopen over die brede boardwalk in de richting van het volgende dorp. Ik draai op gegeven moment om. Tineke loopt nog een eind verder. Ik ben om 15.30 terug en ga in mijn Ringwereld van Larry Niven lezen.



La Mata.



# La Mata - Cap Roig.







22-01-'12. La Mata - Cap Roig.  
Allereerst gaan we nog even in La Mata zelf aan zee kijken.



La Mata.



Daar worden aan het strand barbeque's heet gestookt met zo te zien olijvenhout. Verder staan er kraampjes, waar zo te zien salades van bleekselderij gemaakt worden. Wordt er straks feest gevierd of is dit een wekelijks festijn?







Playa de los Locos



2660 km 11.40 is het vertrek uit La Mata.

Playa de los Locos doen we aan voor een cache. De kust begint weer rotsachtig te worden. Mooi dus. 12.15 verder door langs kust en stad.







Torrevieja.

We rijden kriskras door het zeer rechtlijnig gebouwde en saaie Torrevieja. Hidden Beach aan de zuidkant van Torrevieja, 12.45 voor een cache 330 m verder langs zee. Die ligt bij een schitterend baaitje, een prachtige snorkelplek. We pikken die cache op en zien de zandweg naar de volgende urbanicacion doorloopt.



Hidden Beach.



13.15 naar het enkele km's verder liggende La Zenia, waar op de boulevard van de Playa Cala Mosca geluncht wordt. 14.10. Zuidwaarts lopen we dan nog een eind. Tineke onderneemt nog een 2e speurtocht langs de andere kant van een rambla. Ik heb er even geen zin in. Ook een andere rambla trekt ons niet. 15.05 rijden door naar Cabo Roig.



La Zenia.



Playa Cala Mosca.







*Aconitum arboreum*.



We zitten een tijdlang in Zenia vast, omdat we niet van Zenia naar Cabo Roig kunnen doorsteken! Dus maar via de grote weg. 15.40 weer aan zee. We lopen vanaf de halfverscholen parkeerplaats rechtsaf langs de rotskust af. De cache daar vinden we niet, maar wel de mooie uitzicht een kazerne en een kleine marina.  
Als we bij de camper terug zijn (16.20) loopt Tineke nog een stukje noordwaarts door en vindt 200 m verder een beter plekje voor de nacht. (16.30).



Cabo Roig.

