



Castell de Ferro.





12-02-'12. Castell de Ferro.

In de zon en uit de wind is het vandaag heerlijk weer. We zitten dan ook vrijwel de hele dag op de camping te keuvelen. Tineke krijgt breiles van Riet en begint een aparte sjaal te breien. Tegen een uur willen we even naar die kunst- en antiekmarkt in het dorp, maar zien die niet. Daar het in de wind een stuk minder prettig is, zijn we rap op de camping terug. Daar komt het hondje van verderop steeds spelen. Wij moeten een steen of dennenappel weggooien en hij pikt die vol enthousiasme weer op. Uren aaneen zolang er maar volk mee wil doen.

Tineke zet tussendoor een was in.

Op het eind van de middag verkassen we nog één keer voor een plekje in de zon. Drinken nog een wijntje samen. Morgen gaan wij weer een eindje verder. Tineke krijgt van Riet nog een stapeltje zelfgemaakte kaarten mee. Naast ons staat een grote geldboom in bloei, dat heb ik thuis nooit gezien.

Om 6 uur is het te koud geworden, halen we nu droge was binnen en verkassen naar binnen.

Castell de Ferro - Puerto de Motril.





Pad naar Playa Rijana.



13-02-'12. Castell de Ferro - Puerto de Motril.
Vandaag willen we weer een eindje verder. Uiteraard niet na nog geruime tijd gebuurt te hebben met Co en Riet. Ze hebben nog een mooi vakantioptie: Een neef van Riet is met de bouw van een huis in Portugal bezig. En hij had hen gevraagd of ze geen vertrouwd volk kenden, die geïnteresseerd waren om in juni - juli daar op het huis in aanbouw te gaan passen. Wat oostelijk t.o.v. Coimbra aan de Mondego. Iets voor ons?
Om 11.50 na 3478 km vertrekken we van de camping. Tineke heeft de Camper Formula gekregen, zodat we goedkoop op een aantal campings in Andalucië terecht kunnen.



Playa Rijana.



Cala Honda.





Eerst rijden we naar Playa Rijana. Daar is het weggetje door de tunnel naar het strand onbegaanbaar met een auto. Wij komen er te voet. Prachtig plekje steil onder aan de weg. We sturen Co een SMS dat we hier op het strand staan! (Later vraagt hij of hij met zijn grote camper daar ook terecht kan. Te voet wel, uiteraard.

De volgende stop is Cala Honda, waar we bij de Coviran enkele inkopen doen. De cache aan de voet van de rotswand links aan zee, vinden we niet. 13.25 door.



Cala Honda.





In Puerto de Motril kijken we eerst (14.00) bij de Charca de Soares, wanneer die open is. Door de weeks in februari 17.00-19.00 uur. We zoeken een plekje net achter het haventerrein op, waar we vannacht willen blijven. Facile en Route gaf de verkeerde coördinaten! Na de lunch kijk ik er even aan het kiezelstrand, waar een grote bende meeuwen opvliegt. 15.20. Dan zitten we uit de wind achter de camper in de zon.



Puerto de Motril.



Puerto de Motril.



Om kwart voor vijf kuieren we naar de Charca de Suárez, dat we bezoeken van 17.00 - 18.40.



Groenling, *Chloris chloris*



Wilde eend, *Anas platyrhynchos*.



Blauwborst, *Luscinia svecica*



Tjiiftjaf, *Phylloscopus collybita*.



Blauwborst, *Luscinia svecica*



Vanuit 5 verschillende vogelhutten zien we er Slobeenden, Meerkoeten, Waterhoentjes, Wilde eenden, Dodaarzen, Kluten, Roodborsttapuiten, zwaluwen, Blauwborsten en nog een zwik zangvogels. Die probeer ik thuis nog maar eens uit te zoeken. Zoals we al wisten een grandioos plekje om vogels te spotten.



Roodborsttapuit, *Saxicola rubicola*.



Charca de Suarez.



Slobecnd, *Anas clypeata*



Roodborsttapuit, *Saxicola rubicola*.





Tjiftjaf, *Phylloscopus collybita*.



De dalende zon en de daardoor opkomende kou laat ons dan terug naar de camper gaan. We lopen over het strand terug en gaan de 150 foto's van veelal vogels in aantal inkrimpen tot een 50-tal.



Tjiftjaf, *Phylloscopus collybita*.



Dodaars, *Tachybaptus ruficollis*.





Puerto de Motril - Salobreña.



Salobreña.

14-02-'12. Puerto de Motril - Salobreña.

Om 10.40 met al weer 3511 km achter de rug, rijden we langs de zee af Puerto de Motril uit.

Net buiten de stad aan de Playa Granada staan enkele campers, mooie plek.

We doen voor Salobreña uitgebreid boodschappen bij een LIDL. 11.45 verder.



Río Guadalfeo, Salobreña.



Tot een eind van de kust af gaat het naar Salobreña en dan terug tot bij de uitloop van de Rio Guadalfeo in zee. Daar zetten we de camper even aan zee (12.10) voor een cache op de brug daar.



Camperplaats, Salobreña.

We zoeken (12.45) een weg richting berg en kasteel. Aan de andere kant van het dorp komen we vlak bij het strand op een groot veld met campers terecht. Daar zetten we ons neer en eten brood met aardbeien. Na wat kleppen met de buren en lopen we dan naar de trap met uitzichtplateautjes, die naar de bovenstad voert.



Oude stad, Salobreña.



Dit deel van Salobreña is een typisch en dus mooi bergdorp met veel uitzichtpunten, een (nog tot 16.00 gesloten) arabisch kasteel en een kerk in een voormalige moskee.



Oude stad, Salobreña.





Oude stad, Salobreña.



We crossen door vele kleine trapstraten weer naar beneden dan weer terug naar de camper (15.15).



Daar zitten we lekker lui in de zon te lezen en te breien. De Fransen zijn met hun petanque bezig. De Duitse vrouwen buurten luidruchtig tot ze door gebrek aan zon en warmte naar binnen gejaagd worden. Morgen zou het warmer worden gonst het rond.
De ondergaande zon kleurt de berg met de oude stad vuurrood.





Oude stad, Salobreña.

