



Chipiona (Las Très Piedras) - Chipiona





27-02-'12. Chipiona.

We worden pas om 9.30 wakker. Om 10.45 komen Meindert en Wil voorbij. Ze zijn te voet de goed 2 km van hen af hierheen gewandeld.



Om 11 uur met weer 4146 km achter rug, rijden we vanaf dit strand Las Très Piedras naar de DIA% in Chipiona.

Die is dicht, dus terug naar de Mercadona in Ballena!
De rest van de dag zijn we bij Wil en Meindert thuis en buurten bij.



Chipiona.



's Middags na het warm eten om drie uur, lopen we met Wil en een buurvrouw met drie hondjes over het strand tot aan de camperplaats van vannacht.
's Avonds wordt er tot half twaalf doorgeklept, gezellig dus. Tineke heeft een e-mail van Guus en Frank voor bezoek aan hen in de Algarve. En we skypen even met Niels en Myrthe, die een 4-tal dagen naar Spanje willen in de Paasvakantie.



Chipiona - Bonanza (Doñana Park).



Zandverstuivingen bij Bonanza..

28-02-'12

Chipiona - Bonanza v.v.

We worden pas om half tien wakker. Zo wordt het elf uur voor we op stap gaan met de camper. We gaan via Sanlúcar de Barrameda en de stadswijk Bonanza aan de rivier naar het deel van het Doñanapark, dat op de linker oever van de rivier ligt. Het is een uitgestrekt parasoldennenbos op zandverstuivingen.



Kijkscherm bij de Laguna de Tarro.



Witkopschop, *Oxyura leucocephala*.



Tafelblad, *Aythya ferina*.





Parasolden, Pinus pinea.



Aan het begin van het park lopen we naar een groot ven, Laguna de Tarelo, met een vogelkijkscherm. Daar zien we Witkopeenden (*Oxyura leucocephala* nieuw voor ons) en Tafeleenden (*Aythya ferina*).

We wandelen een eind door het bos en rijden dan enige km's over de hobbelweg langs enkele picknick- barbecueplaatsen naar het eind van het bos met een kapel. Daar ziet de rest nog twee ooievaars. Een roofvogel blijft te kort in beeld voor een identificatie.



Kapel.





Aan de andere kant van een brede beschermende sloot staan enkele Osbornstieren, zoals Meindert zegt. Vooral die ene is sprekend het symbool van dit bekende sherrymerk.
 We slaan rechts af (13.30) en hobbelen langs velden en ruigten terug naar Bonanza. Bij een café-restaurant daar stoppen we voor een middagmaaltijd met ham, chorizo, inktvis en kaas, van gebakken inktvis en wit-vis, brood. Heerlijk met manzanilla erbij. Meindert obert voor ons en maakt de foto met de konijnetende familie binnen. (14.20 - 15.20) Heerlijk.
 16.00 tanken we in Bonanzo en rijden op "huis" aan. Daar merk ik dat die sherry's lekker aantikken, zodat ik van half zes tot half acht een verlate siësta hou in de camper.



Met Wil en Meindert op een terras, Bonanza.



Uiteraard buurten we gewoon weer verder tot goed 10 uur. Dan gaan wij de camper in en gaan met de foto's en verhaal aan de gang. Om 12 uur weer onder zeil.







Chipiona - Sanlúcar de Barrameda v.v.



San Lucar de Barrameda.

29-02-'12. Chipiona - Sanlúcar de Barrameda v.v.
Na 4226 km (10.25) rijden we met Meindert naar Sanlúcar.
Eerst bij Bodega Gabriela langs voor 3 l manzanilla. 10.55.
Dan brengen we via het centrale plein met carnavalfoto's
Tineke naar de kapper.



Bodega Gabriela.





San Lucar de Barrameda.

Ik loop met Meindert naar de bank en de markt voor groente, bananen en vis (een mooie heek, merluza).





Luna.



12.05 weer terug naar Chipiona. Daar kopen we schroeven om de tafel vast te kunnen zetten, dan lopen wij door naar de Chinese winkel om wat breigaren, een bandje voor de strohoed (die Tineke heeft gekregen van de Siebonsen) en grijze magictape te kopen. Meindert loopt naar de bakker.

Als wij in de hoofdstraat komen, blijkt hij in gesprek te zijn met zijn maat Pepe van de strandtent. Hij kijkt even vreemd op als ik hem als Meinderts "amigo famoso" bestempel.

Opeens kunnen we de schuifdeur van de camper niet meer van buiten openen. En is de lip van het slot foetsie! Gelukkig is de deur rechts voor (nu) alleen buiten afgesloten.

Als het slot met spray behandeld is kan men de zijdeur tenminste opentrekken, open of dicht maken van de buitenkant is echter niet meer mogelijk.

's Middags kleppen we gewoon door bij hen op het voorterras in de zon.

's avonds leert Tineke Wil Zwarte Vrouwen en kijken Meindert en ik Spaanse quizen en Engeland-Nederland: 2-3 (na 2-0 en 2-2!).

23.15 de camper in.

