



Fóia - Barragem de Sta Clara - São Marcos da Serra.





03-18-'12. Fóia - B.gem de Sta Clara - São Marcos da Serra.
Vertrek vandaag is 10.40 (4917 km) na een stormachtige en koude nacht: T_{min}: 4,3°C. We rijden over dat weggetje dat we gisteren hebben gelopen, maar nu uiteraard wel door naar de weg naar Monchique.



Zicht noordwaarts vanaf de Fóia.



Weg terug naar Monchique.





Daar pikken we de N266 weer op, die opnieuw prachtig landschap van serra's en dalen laat zien. Bomen zijn vrijwel allen eucalyptussen en acacia's. Om 11.45 passeren we het gehucht Nave Redonda (geen foto). 10 minuten later minidorp Sabóia.



N266.





Barragem de Sta. Clara.



We slaan links af naar de Barragem de Sta Clara. Vlak voor we daar zijn, zien we een Bijeneter op een elektriciteitsdraad. Helaas geen foto. Van 12.15 tot 13.00 uur over de dam gelopen en een theepauze aan de stuwdam. Dit is een mooie plek om te overnachten!



Barragem de Sta. Clara.



Papaver pinnatifidum.





Sta. Clara a Velha.

Wij gaan echter door via Sta Clara a Velha 13.10 en een gele gang van bloeiende acacia's.



Acacia's.



Sta. Clara a Velha.





Om 13.25 is er de afslag bij Luzianes naar (13.45) São Martinho das Amoreiras. We besluiten daar ook gezien het tijdstip van de dag door te rijden. De "camperplaats" vinden we niets.



Luzianes.



N123.





Rechtsaf gaat de mooie maar zeer smalle N123-1 naar een andere tak van het Sta Clara stuwmeer. We kijken onderweg de Necropole de Pardieiro (14.05), een soort grafheuvel uit de vroege ijzertijd (7e - 5e eeuw voor Chr). 14.25 zijn we weer bij de Albufeira de Sta Clara. Het is tijd om te eten.





Barragem de Sta. Clara.



Gynandiris sisyrhynchium.



NI23-1.





15.30 rijden we weer verder. 20 min. later komen we op de brede IC1 en gaat het weer dalend naar São Marcos da Serra. Daar willen we morgen een 10 km wandeling maken door het dal van de Ribeira de Odelouca.

We vinden na een rondje door het dorp vlak bij de IC1, het voetbalveld en de bombeiros een rustig plekje voor van nacht. Tegen 6 uur gaat er ook de herder met zijn schapen op huis aan. Ze laten de bloemperken netjes kaal achter.



Santana da Serra.



São Marcos da Serra..







São Marcos da Serra - Paderne.



São Marcos da Serra..

19-03-'12. São Marcos da Serra - Paderne.

Van 9.50 tot 12.40 wandelen we het pad uit de "guía de percursos pedestres" Algarve, blz 57: percurso do lagoão. Achteraf worden we het niet eens of we de lange of de verkorte versie (staat op het bord aan het begin) gedaan hebben. Het eerste deel van de tocht gaat boven langs de rivier de Odelouca. Zwermen Blauwe eksters struinen daar het struikgewas en de waterkant af. Geregeld horen we hun hoge wiiiiiee, wiiiiiee.



Blauwe ekster, *Cyanopica cyanus*.





Lichen.

Abrikoos, *Prunus armeniaca*.



We steken op een doorwaadbare plaats de Odelouca over en heuveltjes op en af. Bij enkele huizen daar hadden we de dogdazer goed kunnen gebruiken.



Odelouca..



Koereiger, *Bubulcus ibis*.



Stuwmeertje..



Aalscholver, *Phalacrocorax carbo*.



Boerenzwaluw, *Hirundo rustica*.



Cistus ladanifer.

In een boog lopen we weer naar de rivier terug.



Hagedisslang., Malpolon monspessulanus?



Blkauwe ekster, Cyanopica cyanus.



Waterput..



Onderweg zien we weer eens een ouderwetse waterput.
Verderop zien we een bord met een autoroute hier.





São Marcos da Serra..



In het dorp São Marcos da Serra kijken we even rond en drinken op een terras-parkje nog snel de meegebrachte pakjes sap leeg. Anders zouden we die voor niets meegenomen hebben. Dan lopen we terug naar de bombeiros en de camper.



São Marcos da Serra..



Om 13.30 vertrekken we uit São Marcos na 5033 km.
We rijden naar Fonte bij Paderne over een niet al te interessante
IC1. We kijken bij São Bartolomeu de Messines even tevergeefs
naar een Intermarché. Dan gaat het over miniwegen tussen dito
huizen en tuintjes door naar Paderne.





Fonte is dan nog 1 km (14.25). Fonte moet je letterlijk nemen.
Boeren rijden met hun tractor en aanhanger met watervat van ca
3 m3 af en aan.



Paderne.



Paderne.



Fonte de Paderne.





Er is een ouderwetse wasplaats, waar Tineke enthousiast gebruik van maakt.





Openbare wasplaats.



We staan er met 6 campers.
Bij een schuur naast het pleintje worden sinaasappels, peren en
appels verkocht. Ik heb 4 st. (1 kg) navelsinaasappels voor
•0,40.

Paderne.



Om 17.05 gaan we boodschappen doen in Paderne zelf aan de doorgaande weg bij een kleine super. Als we weer naar buiten willen, komt een lange stoet vaders achter kindwagens voorbij. Een protestactie tegen of voor wat? Wij hebben geen idee.

Bij de uitgang van het dorp zien we 4 wijzers bijeen voor 4 verschillende wandelingen. Wij kuieren terug naar de camperplaats.





Paderne.



Op deze camperplaats in Fonte de Paderna komen we beslist nog eens terug: Het is een heel aardige plek.