



Paderne - Boliqueime.





03-20-'12.
Fonte de Paderne - Boliqeime.
 Het heet niet voor niets Fonte hier. Voor we naar Guus d'r verjaardag gaan, tanken we water.
 10.05 vertrek met 5069 km. Om 10.20 komen we door Boliqeime en gaan daar weer naar boven. Zoals steeds zitten in Tenoca (het gehucht net onder hun "quinta") weer enige oude mannen op hun zwetsbenkske bij de fabriek.



Boliqeime.



Boliqeime.



Tenoca.

We hebben onderweg voor Guus wat mimosatakken geknipt als aanvulling op haar azulejo-tegeltje en het spel kaarten. Dan (10.30) gaat uiteraard de buurt gewoon verder met datgene, waar we afgelopen week de onderbreking hadden. Een hop bezoekt de tuin even en laat zich goed fotograferen.



Hop, *Upupa epops*.



Kroonced, *Netta rufina*.



Maria en de verjaardagstaart.

Eigenaresse Maria laat haar patiënten even achter zich om haar gasten per stel een reuzentaart te komen brengen. Ze vliegt iedereen om de hals, ook ons. Ze vindt Nederlanders toegankelijker volk dan de Engelsen en dat is dus gezelliger.

's Middags maken we met Guus de wandeling langs en over de rotskust van Praia de Falaises bij Vilamoura (14.00 - 16.00). Op de plassen voor het strand zien we naast Meerkoeten ook Krooneenden.



Frank blijft op het terras aan het strand achter. Guus geniet zichtbaar de wandeling, de zee, strand en de bloemen bovenop de rode rotsen.



Praia da Falésia, Vilamoura.



Praia da Falésia, Vilamoura.



Praia da Falésia, Vilamoura.



Verbazen ons de rode rotsen aan het strand door hun grillige vormen, wanneer we er boven op lopen, zien we allerlei mooie bloemen (o.a een witte cistussoort, kleine irissen).



Hottentotvijg, *Carpobrotus edulis*.



Blauwe lupine, *Lupinus angustifolius*.



Kuiflavendel, *Lavandula stoechas*.





Praia da Falésia, Vilamoura.



Eenmaal weer terug op dat terras nemen we nog wat te drinken
alvorens terug te rijden naar Boliqueime.



Gynandiris sisyrrhinchium.



Cistus monspeliensis.



Praia da Falésia, Vilamoura.





Daar babbelen aan het zwembad en als het frisser wordt in het barretje met wijn, cake, toastjes serrano-ham, kaasjes enz. Daarbij zijn ook het Nederlandse stel, dat nu naast hen het appartement heeft, op visite. Zo wordt het laat voor wij vieren naar binnen gaan voor het avondeten. Om 21.55 kunnen we aan die heerlijke ovenschotel beginnen. Zo wordt het twaalf uur voor we na de afwas onder zeil gaan.



Quinta de Tio Graça.



Fiest in Portugal.

Boliqueime - Faro.



21-03-'12. Boliqueime - Faro.

Tineke komt vandaag maar moeilijk op gang. Maar de buurt gaat gezellig door, we hebben nog veel meer over en weer te vertellen. Zo wordt het 14.00 voor we met 5082 km op de klok vertrekken. We gaan bij een camperbedrijf langs maar die kan ons niet aan de goede LED-lampen helpen. We halen bij "bricolage" AKÍ soldeertin, waarna ik tevergeefs probeer de Mio op te lappen. Op de laatste acculading rijden we naar Faro, waar we een parkeer- (campergedoog-)plaats vlak bij de oude stad opzoeken: Largo de Sao Francisco (16.05). Tineke is op en valt al ras op de bank in slaap. Ik probeer IGO op mijn Ipaq uit, hetgeen goed gaat.



Camperbedrijf.

Faro.

Faro.





Van 17.45 - 18.30 loop ik een eindje langs de Ria Formosa om de oude stad heen naar de jachthaven en terug. Het is nog steeds een heerlijke temperatuur. Tmax in de schaduw van de camper: 23,8°C!





Jachthaven, Faro.



Ría Formosa.Faro.



Op de slikken is o.a. Een Scholekster te zien.
Echt stil is deze plek niet met auto's, de treinen en de zeer laag
overkomende vliegtuigen. 's Avonds om half tien is nog een
veegwagen op het plein bezig.



Scholekster, *Hematopus ostralegus*.



Faro - Moncarapacho.





Faro.

22-03-'12. Faro - Moncarapacho.

We vetrekken na lang geslapen te hebben om 10.15 (5113 km). Het parkeerterrein begint vol te raken. Na heel wat zoeken in de smalle straatjes van de stad met een opgebroken weg op een cruciaal punt, komen we op bredere wegen. Tineke haalt enkele boodschappen bij de Aldi. Ik start de Ipaq-IGO, hetgeen nog niet zo soepel gaat. (Later gebruik ik de andere kaart waar minder toch niet gebruikt spul op staat en dan gaat het perfect.)

11.15 rijden we verder noordwaarts over kleine smalle wegen.



REPÚBLICA PORTUGUESA
ALGARVE

REPOZITÓRIO FLUVENTRE DE S. JANA DE ALPORTEL
FONTE DE S. JANA DE ALPORTEL

caminhos e encruzilhadas de ir a fonte
routes and crossroads to the fountain

geologia / geology

flora e fauna / flora and fauna

Fonte de Mesquita.



11.55 zijn we in bij de Fonte de Mesquita en beginnen we aan de wandeling blz 47: Caminhos e encruzilhada de ir à fonte. De start ligt bij de Fonte (en wasplaats) da Mesquita. Links aan het oostelijke zijstraatje gaat een keienpad tussen muurtjes heuvel op om daar een eerste straatje over te steken.



Oude put.



Mesquita Alta.



We dalen naar een droog riviertje en direct weer bergop naar een uitkijkpunt over het dal van de Bengado.



Cistus parviflorus.

Dal van de Bengado.



Het gaat opnieuw omlaag naar een weggetje door dat dal. Nu eerst steil heuvel op en links het dal in. Her en der zijun oude staaltjes van watertechniek te zien in de vorm van oerdegelijke putten en mechanismes om het water omhoog te halen. Wel zijn de ijzeren onderdelen steevast compleet verroest.

Hengsel van een poort.



Irigatieput.



Om 13.40 pauzeren we een klein half uur bij een bushalte net na een steenfabriek aan de weg naar Desbarato.



Steenfabriek.





Kürkeik, *Quercus suber*.



Oude waterput.



Irigatiesysteem.





Mooie maar lastige paden met dikke losse keien laten ons diverse oude en verroeste installaties van waterputten zien. We lopen we naar het dorpje Mesquita Baixa, waar we opnieuw door allerlei joekels afgeblaft worden, zoals op veel plaatsen langs deze route.



Mesquita Baixa.
Mesquita Baixa.



Blauwe sterhyacint, *Scilla bifolia*.



Moinho de agua.



Kapel bij Fonte de Mesquita.





We missen een eind buiten dit dorp een afslag. Zo lopen we langs de Mesquitakapel naar de camper terug. (15.15). Wel gaan we nog even bij de Moinho de água verderop aan de weg. 15.40 verder naar het heel aardige dorp São Bras de Alportel (15.50). We bekijken het dorp, vinden echter geen geschikte overnachtingplaats.



São Bras de Alportel.





Opmerkelijk is dat het plein voor de Igreja Matriz geplaveid is met grafstenen.



São Bras de Alportel.



We besluiten terug te gaan in de richting van de kust en een camperplaats bij Moncarapacho, dat in de gemeente Olhão ligt! Daar vinden we een heel groot terrein, waar we voor •7,00 per dag incl. Stroom en WIFI kunnen staan.
Ik zit nog tot goed zes uur buiten en krijg visite van een grote bruine haan en twee honden. Tineke zit op het internet.
Later skypen we nog even met Niels en Myrthe die van allerlei zaken aan de hand hebben. Zo eten we pas laat.



“Rural” camperplaats bij Moncarapacho.

