



el treball

PLAZA DE
SAN VICENTE

Consuegra - Toledo.





04-08-'12. Consuegra -Toledo.

We zijn er pas laat uit. Tineke ziet twee Torenvalken op de helling boven ons.
Met 6498 km achter de rug vertrekken we om 11.35.

Torenvalk, *Falco tinnunculus*.





Consuegra.

We gaan over de CM42 over een weidse vlakte met wat heuvelruggen op de achtergrond. Net als gisteren gaat het over de ANWB navigator route.



Orgaz.



Orgaz.



Naast vele olijfbomen, zien we ook af en toe koolzaadvelden. Althans daar lijken ze op.





Tegen 12 uur even tussen die heuvels door. Als we die voorbij zijn gaat het links naar het aardige plaatsje Orgaz (kerk en kasteel uit de XIVe eeuw). Om 12.30 zie ik links een grote grotendeels zwartwitte roofvogel bij een watertje neerduiken. Het is 12.45 als we bij het oude centrum van Toledo op een grote parking aankomen. Om ons heen zijn grote gebouwen op vele heuvels.



Toledo.



e2.jpg



Río Tajo..



Na de lunch 13.30 lopen we langs de Río Tajo naar de Puente de Alcántara. Een mooie brug, die enkele historische gebouwen op de oostelijke Taagoever met de oude binnenstad verbindt. Rechts van de brug lopen we onder twee poorten door naar een lange trap, die naar de Plaza de Miradero gaat. In het stadion verderop maakt Toledo een goal, hetgeen de hele stad moet weten. (14.00)



Puente de Alcántara.

Puente de Alcántara.



Poorten bij de Puente de Alcántara.



Via het I-kantoor lopen we naar het Museo de Santa Cruz, waar we nog net (gratis vanwege zondag) een aantal minuten tot 14.30 kunnen rondlopen. We moeten dus nog eens terugkomen.



Río Tajo..



Museo de Santa Cruz.





Museo de Santa Cruz.







Alcazar.



Don Quijote en Sancho Panza.



Catedral Primada.



Dan doorkruisen we de stad op zoek naar het Alcazár en de Catedral Primada (14.50). Toledo stond vroeger bekend om zijn uitstekende zwaarden. Opmerkelijk is dat die nog steeds verkocht worden. Als souvenir. Vele winkels laten ook Don Quijote en Sancho Panza hun spullen aanprijzen.



Catedral Primada.



Catedral Primada.



De kathedraal bekijken we vandaag alleen maar aan de buitenkant. En daar is veel te zien.





Op het Plaza de San Cristóbal gaan we een ijsje halen en rusten dan even uit op een bankje daar met mooi zicht op de ZW-zijde van de stad.



Zicht vanaf Plaza de Cristóbal.





We zoeken de oude joodse wijk op met diverse (opgeheven) synagogen, het Gregomuseum, en uiteraard nog een zwik kerken. We kijken onze ogen uit, wat er hier allemaal is neergezet.



Synagoge.



Om 15.55 bereiken we het Monasterio de San Juan de los Reyes, het meest westelijke punt van deze wandeling.



Monasterio de San Juan de los Reyes.



Boeien..



Iglesia de San Ildefonso.

Marsepijfabriekje.

Het gaat weer oostwaarts langs het ene na het andere grote gebouw af. Opvallend zijn de abdijen hier, die met marsepijn adverteren. We komen door stegen, die muf ruiken, omdat er nooit geen zonlicht in valt.



Om 16.30 hebben we ons rondje af en gaan we een terrasje pikken op het Plaza Zocodover. (Naast het drukbezochte Macdonalds!)

Na een kleine drie kwartier gaan we met de roltrappen van de Miradero naar beneden en lopen terug naar de camper. Mede door het grandioze weer hebben we een puike dag hier in Toledo gehad. We gaan er in de toekomst beslist meer heen om wat culturele pareltjes uitgebreider te gaan bezoeken.

