

Dernacueille.





31-12-'11. Dernacueillette.

We zijn er tegen 9 uur uit en gaan om 9.30 ontbijten. We kleppen uiteraard gewoon door, waaraan we gisteren nog niet toe gekomen waren.

Na het ontbijt komen de gastvrouwen (Lilly en Ulrike) van vanavond langs om nog enkele zaken af te stemmen. Daarbij wordt uit de doeken gedaan hoe Inge en ik elkaar 40 jaar geleden hebben ontmoet.

Buiten schijnt de zon, terwijl het regent en een storm waait. 's Middags regent het horizontaal door de sterke wind, we wachten dan ook lang voor we een eind in het dorp omgeving gaan wandelen. Intussen heeft eenieder zijn bezigheden. Inge en Bert zijn aan het corrigeren, Hans Peter is met de laptop bezig, Tineke en ik lezen op de ipaq's.



Dernacueillette.



Dernacueillette.



Van 14.50 - 16.50 krijgen we een rondleiding door Bert door het stadje. Hier wonen (af en toe) Fransen, Duitsers, Engelsen of Belgen, daar gaan we vanavond heen, dat is de kerk, het raadhuis en het burgermeestershuis.





Dan lopen we een pad op het dorp uit en wat verderop linksaf tot aan het hoogte met zicht op een aangelegd watertje. Daar begint mijn enkel te protesteren en draaien we om. Via de waterval aan de weg naar Dave Jean gaan we het dorp weer in. Zo hebben we een goede indruk gekregen van het landschap en wandelmogelijkheden hier. Thuis zet ik de foto's op de computer en schrijf de gebeurtenissen van vandaag op.





“Guten Rutsch”

Dernacueille.





01-01-'12. Dernacueillette e.o.

12.20 gaan we op stap met prachtig weer. Langs de poel, die gisteren zagen naar Massac, klein gehucht 12.35, en verder. Al snel zicht op besneeuwde toppen. Maquis vult de berghellingen.
Soulatge 12.55.



Soulatge.



Soulatge.



Bugarach.



Col d'en Guilhem.



13.10 foto's van de Bugarach, de ufoberg.
Dan richting Gorges de Galamus.



Gorges de Galamus.



Gorges de Galamus.

Euphorbia sp.



Wilde kardinaalsmuts, *Euonymus europaeus*.





Gorges de Galamus.









15.30 zijn we terug bij de auto's. We keren bij de parkeerplaats.
15.45 zijn we in Soulatge terug.



Soulatge.



We rijden naar Château Queribus. 16.15. Daar gaat Tineke met Bert en Hans Peter naar het kasteel. Ik heb er geen conditie meer voor en blijf met Inge beneden.



Château Queribus.



Château Queribus.



Château Queribus.





17.00 terug onder Cucugnan (17.10) langs en door Padern richting Dave Jean en dan naar Dernacueillette .



Cucugnan.

