

Cabo de Gata - Roquetas del Mar.





Vanaf de weg naar de camping..



De weg naar Almería.



Torre García.



Torre García.



Torre García.



Kapel bij Torre García.

11-1-2010. Cabo de Gata - Roquetas de Mar.

Na lozen en tanken gaan we om 10.50 van de camping weg. De bergen voor ons zijn door een spleetsluiser te zien. Een combinatie van zwarte wolken en de schaduw daarvan met een zon op de bergen erachter. Ons 1e doel is de Torre García, die enkele km's verderop aan zee ligt. We vinden er een cache en zien dat verderop bij een kapel een popconcert of iets dergelijks is geweest. Mensen zijn de laatste resten rotzooi aan het opruimen. Een lange rij WC's staat er nog.



Om 11.35 rijden we door naar Almería. Daar zetten we Zippy op een grote parkeerplaats aan het Playa del Zapillo. Daar vinden we de cache niet. De lange boulevard naar het centrum van de stad kan mij niet bekoren; ik zit niet lekker in mijn vel vandaag. Het enige dat nog enigszins interessant is, zijn de muurschilderingen van de “nuevos primitivos urbanos”. Uiteindelijk draaien we om, doen wat boodschappen bij een Arbol-winkeltje en pinnen weer eens. Het bezoek aan Almería wordt met de lunch binnenshuis om 13.35 afgesloten.



Faro de San Telmo, Almería.



Net buiten de stad tanken we bij een Cepsa-pomp, die tegenover de vuurtoren van San Telmo annex mirador staat. Daar boven heeft men een mooi zicht op Almería terug. Cache no 3 vandaag kunnen we niet ontdekken.

Onder langs steile rotswanden, die met stalen netten safe gehouden worden, gaat het door naar Aguadulce. Net na deze saaie stad kijken we even op het strand.

Zicht op Almería vanaf de vuurtoren.





Weg naar Agudulce.



Strand tussen Agudulce en Roquetas de Mar.



Salinas net voor Roquetas de Mar.

Het is een stevig kiezelstrand, dat bij warmer weer ook als parkeerplaats door de badgasten wordt gebruikt. In de schubben van een palm vinden we nu cache 4 wel.

Het gaat nog verder naar Roquetas de Mar. Voor deze stad liggen enkele ondergelopen stukken braakliggende grond (salinas?), waar gigantisch veel meeuwen op zitten te niksen.





In het centrum van Roquetas staan massa's mensen als in een stille demonstratie op de stoep voor een bankgebouw. (Mensen konden bij diezelfde bank in Almería niet pinnen. Een DSB-effect?)
We kijken bij de haven rond. Het is een heel leuke plek om te overnachten, maar er is niet één camper te zien. Dat bevreemd mij zo, dat ik deze nacht naar de camping hier wil.
We bekijken een flink stuk van de havens en de kust, het kasteel en rijden (dan maar toch) naar de heel grote camping.
Als we daar geïnstalleerd zijn, kijken we even net voor de schemering op het strand. Exact dezelfde plek als we eerder waren!



Roquetas de Mar.



Steenloper, *Arenaria interpres*



Steenloper, *Arenaria interpres*



Roquetas de Mar.



Drieteenstrandloper, *Calidris alba*.



Steenloper, *Arenaria interpres*





Roquetas del Mar - Almerimar.

Gran Plaza, Roquetas de Mar.



12-1-2010. Roquetas de Mar - Almerimar.

Tijdens het douchen hoor ik een Duitser (aan de wasbakken) diverse keren vertellen, dat er sneeuw is gevallen in Spanje. Niet alleen bij Burgos, maar ook bij Toledo en Granada!

Met al weer 3760 km achter de rug verlaten we om 10.30 de camping. Het 1e doel op deze grijze dag (die grijs blijft) is dat grote winkelcentrum Gran Plaza in Roquetas de Mar. Groot en luxe winkels, maar voor het grootste deel alleen maar kledingwinkels. En een grote Eroski. Tineke heeft echter een LIDL op het oog voor de boodschappen, die is zo'n 100 m verder.

Om 12 uur zijn de voorraden aangevuld en rijden we door de stad in de richting van de Salinas Viejas y Cerrillos. We proberen langs de kust te rijden, hetgeen strandt in "urbanizaci3n". Bij Las Marinas komen we bij de Salinas Viejas uit, waar we een grote donkerbruine roofvogel zien vliegen: Zwarte wouw of een bruine kiekendief?



Roquetas de Mar.



Koereiger, *Bubulcus ibis*.



Tuinbouwgebied.

We ronden deze voormalige zoutpannen en komen weer in een gebied van plantenkassen. Enorme aantallen. We zien ook diverse bussen met arbeiders voorbij komen. We zetten Zippy aan de kant van de weg en lopen via een pad langs de rietvelden. (Opnieuw zo'n zwarte wouw (?), koereigers en even later op de plassen flamingo's.) Via een dijk zou het naar die vuurtoren gaan bij Punta del Sabinar, maar die dijk ligt nu voor een flink deel onder water. Dus kunnen we terug.

Het einddoel vandaag is Almerimar, waar een camperplaats zou zijn, met alles erop en er aan. Door het kassengebied rijden we hoog langs een kliffenrand met daar onder links Almerimar. Dat ziet er heel nieuw en heel apart uit.

Als we de stad binnenkomen zien we net na de "piramide" een parkeerplaats vol campers. Maar dat is niet die van de campersite.

We zetten Zippy in de vrijwel lege binnenstad neer in een straatje met hoge appartementencomplexen en een steeg die naar een eerste jachthaven leidt. De diverse jachthavens zijn hier namelijk binnen de bebouwde kom gebouwd en dat ziet er allemaal zeer luxe uit.

Wij lopen de diverse waterkanten af, zien her en der wat horecagelegenheden, de toren van de havenmeester en na een heel stuk links om het water gelopen te zijn de eigenlijke camperplaatsen. De muren zijn van graffiti voorzien. Soms knappe staaltjes schilderkunst. Water- en stroomvoorzieningen zien we direct. Maar douche- en wasvoorzieningen zijn in geen velden of wegen te bekennen. Plus en misschien nog belangrijker het is er compleet leeg. Al hoewel, als wij weer terug lopen komt een Duitse camperaar binnen, die buiten rond kijkt van: Moet ik hier overnachten?



Roquetas de Mar.



Roquetas de Mar.



Detail uit de muur aan de officiële camperplaats.



Detail uit de muur aan de officiële camperplaats.

Wij zien dat nog niet zitten en rijden nadat we gelunched hebben naar dat eerste terrein, waar we ons tussen al die anderen nestelen. Dit is een heel aardige plek voor de komende dagen. Rond vijf uur lopen we naar de Mercadonna iets terug aan de straat om nog wat kleinigheden te halen. Het terrein begint dan bijhoorlijk vol campers te raken.



Appartementcomplexen aan de jachthavens.



De camperplaats voor vannacht.

Almerimar.





De camperplaats.

13-1-2010. Almerimar.

Na een rustige nacht rond negenen opgestaan. Net na half elf stappen we op de fiets en rijden naar de haven en zijn Torre. Dan rijden we links om de diverse jachthavens in de stad naar het strand en watertjes ten oosten van de stad. Onderweg kopen we een krant en een rol grijze plakband bij de Chinees.

Het pad gaat lange tijd langs het strand. Overal staan witte bakken van de gemeente om rotzooi in te gooien. Tevergeefs, die bakken zijn steevast leeg en overal ligt troep.



De toren aan de haven.



Haven als gezien vanaf de toren.



Watertjes tegen het oostelijke strand.



De kliffen ten noorden van Almerimar.



Het oostelijke strand.





Als we in het mulle zand blijven steken, laten we de fietsen achter en lopen juttend langs het kiezelstrand. Dat levert ook wat andere schelpen op dan de gebruikelijke. Ze zijn door de maalwerking van golven en kiezels zwaar beschadigd. Verder vinden we een dobber, een badeendje en een rode kaars. Vogels en planten zijn zoals we de laatste tijd aan de kust gewend zijn.



Het gejutte spul.

Tegen half een rijden we dan terug naar ons Zippy. De krant meldt dat morgen de schaatstocht over de Veluwemeren gepland staat. (Sinds 1997 niet meer geweest.) Hèt nieuws is echter dat de commissie Davids in een rapport van 500 bladzijden de (politieke) steun van Nederland aan de invasie in Irak als niet juist heeft bestempeld. De PvdA ligt nu met het CDA overhoop, omdat Balkenende het rapport als onjuist ter zijde schuift!



Playa de San Miguel.



Playa de San Miguel.



Westelijke havenpier.

Aan dit San Miguel strand ligt het een na het andere moderne hotelcomplex. Her en der zijn strandtenten, waarvan enkele zelfs open zijn. Bij een ervan is nog een parking vol campers. Bij Baños aan het eind van de hotelreeks staan nog een zwik campers in het struikgewas. Wij draaien daar om, omdat verderop tuinkassen de kust beheersen. Na een rondje door de stad doen we wat boodschappen bij de Mercadona en zoeken Zippy weer op. 's Avonds begint het weer eens vervaarlijk te regenen.

Vervolg van de reis.