

# Calella - Sitges.





Strand van Calella.



Calella.



Internetcafé.



Calella.



Kerk van Calella.



Kerk van Calella.

**6-12-2009. Calella - Sitges.**

Eerst gaan we vandaag naar Calella om brood voor de middag te halen en om de verhalen op reis.mee.nl te zetten. Ton en Clara nodigden ons uit per E-mail. Zij en hun zoon Frank en Marjolein zijn thuis van hun wereldreis en willen bijkleppen. Dat zal dus even moeten wachten.

Ik kijk af en toe met de Internetbarbeheerder mee naar de nieuwsberichten. In Guinee(-Bissau?), waar hij vandaan komt heeft de legerleider zijn politieke tegenpool zelf door het hoofd geschoten. De laatste dagen waren daar al 250 mensen vermoord. Afrikaanse mensen komen hier continu aanlopen om met de internettelefoon te bellen.

Na water tanken rijden wij om 12.20 van de camping weg met 2042 km al achter de rug



Arenys de Mar.



Mataró.



Vilassar de Mar.



Stadhuis van Vilassar de Mar.



Torre d'en Nadal.



Vilassar de Mar.



El Masnou.

Net buiten Arenys de Mar doen we uitgebreid boodschappen bij een LIDL, waar veel keus is. Om 13.15 gaat het door naar Mataró, waar we doorheen rijden. We moeten wel, want we kunnen er nergens parkeren. Mede door een grote markt, waarvoor veel volk op de been is. Geen cache dus.

In Vilassar rijden we om de 2 caches heen tot we wel kunnen parkeren (op 500 m afstand). Het oude centrum laat enkele mooie plekjes zien. Terrasjes vlak tegen de doorgaande straat aan zitten vol volk!?

3x is scheepsrechts dus in de villawijk van de volgende plaats (El Masnou) is het wel prijs, we vinden de cache in een doorboorde palmboom. Een paartje monniksparkieten is er aan het nestelen. Vreemde tijd van het jaar, niet?



Ekster, *Pica pica*.



Monniksparkiet, *Myiopsitta monachus*.



De skyline van Barcelona.





De uitzichtstoren van de Colleserola.



Llobregat



Onderweg naar Sitges.



Sitges.

Om 15.30 gaat het over de N11 en een snelweg dwars door het centrum van Barcelona. Of beter gezegd eronder door. Het gaat op gegeven ogenblik onder langs de havens van gisteren en het plein met Columbus.

Om 16.10 steken we de Llobregat over en verlaten daarmee zo'n beetje de agglomeratie van Barcelona.

De weg naar Sitges voert weer sterk kronkelend, steigend en dalend langs de steile rotskusten.

Als we naar de stad afdalen zien we bij de Aigue-Dolç haven enkele km's voor de stad enkele campers staan. Voor \*2 kunnen we tot 20.00 uur en de nacht daar parkeren.

We kuieren in de schemering over het haventerrein met op het eind daarvan mooi zicht op de stad Sitges.



Surfers bij de haven van Sitges.



Aigue d'Dolç, Sitges.



Sitges.



Sitges.



Aigue d'Dolç, Sitges.

## Sitges - Tarragona.





Aigue d'Dolç, Sitges.

**7-12-2009. Sitges - Tarragona.**

We hebben heerlijk geslapen. het was absoluut niet koud vannacht. dat gaat dus de goede kant op, zoals we al dachten. Na het ontbijt zetten we de auto eerst aan de boulevard aan zee in Sitges zelf. We lopen eens door het oude centrum, pinnen en halen een 1 kg brood bij een bakker. Het centrum ziet er alleraardigst uit. Zoals overal aan de kust is men op vele plaatsen met de straten bezig.



Aigue d'Dolç, Sitges.



Sitges.



Sitges.



El Greco.



Sitges.



Sitges.

Om 11 uur gaan we door. Het landschap aan de Costa Daurada is saai, vlak en vol moderne ver uit elkaar staande bebouwing.





Arc romà de Berà.



Altafulla.

Bij El Vendrell gaat het een heel eind landinwaarts. Dat levert nog enkele Romeinse overblijfselen op. B.v. de Arc de Barra. 11.50. Tien minuten later zien we een groot kasteel en nog grotere kerk naast elkaar op de heuvel van Altafulla. Vlak bij Altafulla gaan we berg op naar het Castell de Tamarit, waar een cache ligt. De cache plek wordt op het ogenblik zwaar belaagd door een man met een motorzaag en dus laten wij die mooi liggen. Dit uitstapje levert wel schitterende panorama's met het kasteel en Altafulla als centrale punten op. Wel heeft de MIO (IGO?) hier kuren. Binnen enkele honderden meters worden we 2x uit het programma gegooid! (In de rest van de vakantie hebben we daar geen last meer van.)



Castell de Tamarit.



Altafulla.

We rijden door naar *Tarragona* en vinden daar (14.00) aan de kust bij de haven en het spoor een perfecte boulevard om te overnachten.  
We maken een wandeling door deze van oorsprong Romeinse stad, nadat het voor het eerst sinds tijden enkele spetters geregend heeft. Prachtige stad met een majestueuze kathedraal. Die helaas al om 14 uur sluit voor bezoek.



Kust in Tarragona.



Kust in Tarragona.

# Tarragona - l'Ampolla.



**8-12-2009. Tarragona - l'Ampolla.**

Na een rumoerige nacht door zee, treinen en passerende auto's, ben ik mijn leesbril kwijt! "Die heb ik gisteravond op de voorstoel neergelegd." Voor we doorgaan lopen we nog een stukje langs de boulevard. Direct zien we dan dat de voordeur rechts niet dicht is! Tineke is er deze ochtend vroeg even uit geweest, omdat ze wat gemorrel aan sloten dacht te horen. Ze zag 3 donkere mannen verderop bij een camper kijken, maar zag toen verder niets bijzonders. Na inspectie blijken mijn leesbril met etui en het paarse koffertje vol Spaanse en Portugese CD's weg te zijn. De MIO ligt nog in zijn etui voor het raam!

We lopen nog een stuk langs de kust om te kijken of die buit misschien is weggegooid, maar vinden niets.



Pont de les Ferreres.



Veel petrochemische industrie rond Tarragona.



Riera de Riudecanves.



Zo te zien is er met een schroevendraaier in het slot gewrongen, want het afsluitplaatje is verbogen. Het slot werkt verder normaal.

Balen dus en tegelijkertijd blij dat de echt belangrijke spullen verder weg lagen.

Ons eerste uitstapje van vandaag geldt de Pont del Diable ofwel de Pont de les Ferreres, zo'n 5 km ten noorden van Tarragona. Dat aquaduct blijkt inderdaad een indrukwekkend Romeins bouwwerk te zijn.

Item 2 is een cache in Salou. Maar door de onmogelijkheid om daar parkeerplaats met de camper te vinden, moeten we door rijden. Dan door naar de volgende cache die is net voorbij l'Hospitalet de l'Infant. Deze levert een fikse klim en dus enige grandiose uitzichten op.



De wandeling gaat een flink stuk omhoog.



Terugblik op l'Hospitalet de l'Infant.





De 1e top: Punta de les Rojales.



Zicht naar het westen.



Quercus sp..



Erica sp..



Kleine palm.



Verder zien we diverse bloeiende planten, die we deze reis nog niet gezien hebben. Geen wonder want de temperatuur vandaag (hier?) is dusdanig dat we in een T-shirtje naar buiten kunnen. Na de wandeling rijden we om 14.00 naar de eindbestemming van vandaag: l' Ampolla. Een klein plaatsje net voor het Parc national del Delta de l'Elbre, waar we morgen heen willen.

Uiteraard hebben we intussen de gedachten laten gaan om de tent beter te beveiligen. We doen een trekband om de twee armleningen van de voorportieren, zodat die van buiten niet geopend kunnen worden. Verder zullen we 's avonds de zijdeur vastzetten aan de kast.



Vele windmolens op de Serra de les Comes.

# LLAR D'INFANTS MARINADA

Het gebouw naast de overnachtingsplaats van vandaag.

We zetten in l' Ampolla Zippy met de armen gebonden op een lege parkeerplaats bij de sportcomplexen en gaan te voet het dorpje verkennen. Ook daar zien we een uitgebreide jachthaven, allei restaurantjes. Vanwege de feestdag van vandaag (Maria Onbevleete Ontvangenis) zijn alle winkels en kantoren al weer om twee uur gesloten of al helemaal niet open geweest.

*Vervolg van de reis.*



L'Ampolla.



L'Ampolla.

