

# La Manga - Isla Plana.







### 24-12-2009. La Manga - Isla Plana.

De wind is vannacht een stuk rustiger geworden. Voor we met 3207 km op de teller om 10.10 van de camping weggaan legen we de WC en afvalwatertank, zodat we er weer enkele dagen tegen kunnen.

Het eerste doel vandaag is de *Sendero de las Cenizas* dat enkele km's voor Portmán ligt in het Calblanque N.P.

Na de wandeling zoeken we de weg naar het mijn dorp Portmán. In de Romeinse tijd werd er in Portus Magnus al looderts gedolven. En dat is tot in de moderne tijd voortgezet. Dat heeft in een zeer apart landschap aan de andere kant van het dorp geresulteerd. De rotsen en bodem zijn fel gekleurd met roestbruin en paars als meest opvallende kleuren.



Portmán.



La Unión.



De Romeinen hadden hier al loodmijnen (Portus Magnus).





Eeuwen mijnbouw levert een heel apart landschap op.



Repsol oliepark.





Rode patrijs, *Alectoris rufa*.





Cartagena.



Molen bij Canteras.



Molen bij Canteras.

Vervolgens gaat het via een groot Repsol petrochemisch fabrieksterrein, rechts een nieuw zeer smal weggetje op. Opeens in de stromende regen. Nauwelijks zijn we over de top als we een stuk of acht Rode patrijzen de weg over zien steken. Op hun gemak duiken ze daar tussen de struiken weg. Iets verder krijgen we Cartagena in zicht. Langs de kust af crossen we de stad door. Uiteraard herkennen we enige plekken van gisteren. Aan de andere kant van de stad doen we uitgebreid boodschappen bij een Dia% winkel. Zo komen we de kerst wel door. Na de lunch daar rijden we om 14.30 al weer door. Door de Sierra de la Muela over een best hoge pas gaat het terug naar de kust. Van boven zien we Isla Plana in een zee van plastic kassen liggen.





Sierra de la Muela.



Isla Plana blijkt een alleraardigst plaatsje te zijn. We zoeken er tevergeefs naar een cache op het kerkplein. De zee beukt enorm op de kust. Ook dit plaatsje stamt al uit de Romeinse tijd getuige de opgegraven fundamenteën aan zee. Misschien een leuk plekje om de kerstnacht door te brengen. Het zal beslist een stille nacht zijn, want alles lijkt hier dicht te zijn.



Isla Plana.







Isla Plana.



Cueva del Agua.

Vooralsnog rijden we door. Aan de rand van het dorp kijken we al weer voor nop naar een cache. Nu bij een enorme grot: Cueva del Agua. Zeer steil gaat het daar de duisternis in. Een gedenkplaat waarschuwt voor gevaar. Twee mannen zijn hier in 1996 overleden.



# Cueva del Agua, Isla Plana.







We rijden door naar Puerto de Mazarrón, waar de volgende cache blijft liggen!! Wel hebben we er een weids zicht over de stad. We kijken even of boven op de berg bij de vuurtoren misschien een leuke overnachting kan opleveren, maar besluiten na een ronde door de niet bijster interessante stad terug naar Isla Plana te gaan. Daar zetten we om half zes Zippy in een klein straatje naar zee neer. Later komt er nog een camper bijstaan.

*Vervolg van de reis.*



**Puerto de Mazarrón.**



**Faro, Puerto de Mazarrón.**

**Isla Plana.**