

## Los Acantilados - Nerja.





Kuifleeuwerik, *Galerida cristata*.



Putter, *Carduelis carduelis*.

### 26-1-2010. Los Acantilados - Nerja.

Voor we na opnieuw een stormachtige nacht op weg gaan, fotografeer ik enkele putters (van grote afstand) en een kuifleeuwerik van zeer dicht bij.

Het weer is niet best, vandaar dat ons 1e uitstapje goed te pas komt: de grotten van Nerja, die we al na enkele km's bereiken. In een Engelstalig krantje van hier, staat deze week dat er net een voetbrug van het plaatsje Maro naar die grotten is klaar gekomen. Een heel bouwwerk, want die zou 64 km lang en 46,5 km hoog zijn!!!!

Zie voor het bezoek aan [de grotten](#) de PDF-file.

Na een "earth"-cache en een gewone bij de ingang van de grotten, rijden we in een file de stad Nerja in. (12.10)



De voetbrug van Maro naar de Cuevas zou 64 km lang zijn!



Monument voor de 5 jonge ontdekkers van de grotten.



Cuevas de Nerja.



Nerja.



Op een enorm groot parkeerterrein in de binnenstad kunnen we Zippy kwijt, waarna we de stad ingaan. Allereerst naar het weidse Balcón de Europa met een oud kanon en een beeld van koning Alfonso XII. Ook hier wordt de wintertijd gebruikt voor de nodige reparatiewerkzaamheden aan straten en dergelijke.



De parking in Nerja: Huertos de Carabeo.

Binnestad van Nerja.



Iglesia El Salvador.



Balcón de Europa.



Playa El Salón.



We lopen quantsuis wat straatjes door. Uiteraard proberen we her en der aan de kust te kijken. Een gefragmenteerde kust met ministrandjes, waar de bebouwing dicht omheen staat.

Na de lunch gaat Tineke tot half drie internetten en werk ik aan verhalen over Granada.



Huertos de Carabeo.



Playa Carabeillo.



Playa de Burriana.



Visserbootjes van Nerja.

Daarna lopen we naar het Burriana strand, waar Tineke lang geleden met René was. Veel is er niet meer te herkennen van die tijd. De plankiers en parasols op het strand daar zijn echter nog eender. Maar de bebouwing overal is nu compleet anders. We zien nog een klein plekje met roeiboten voor vissers, waar enkele mannen wat met netten aan het froffen zijn. Maar haven kan je hier niet tegen zeggen. Evenmin vinden we hier een mooier plekje voor vannacht. Dus besluiten we met nog een stuk of tien campers op de Huertos de Carabeo te blijven.

‘s Avonds lopen we nog een ommetje om kaartjes op de post te doen naar Lydia en oud-buurvrouw Maria, die jarig waren.



**Nerja - Benjarafe.**



**27-1-2010. Nerjá - Benjarafe.**

Om 10.20 bij een stand van 4140 km rijden we het grijze Nerjá uit. De dag zal zo miezerig blijven.

De stadjes onderweg zien er al even belabberd uit. Torrox-Costa bijvoorbeeld, Lagos, Torre del Mar. Je ziet dat er aan gewerkt wordt om de zaken op te knappen, maar het is zo'n zootje, dat het met vlaggen versieren is van modderschuiten.

In Torrox doen we wat boodschappen bij de Eroski. We zien camperplekken in Torrox aan zee en net buiten Torre del Mar. De laatste is zelfs vrij druk. Wij hebben echter een camping nodig om bij te tanken in water en elektriciteit.



Toren net voor Torrox-Costa.



Torrox-Costa.



Torrox-Costa.



Mesquitilla.





Camping Valle-Niza, Benjarafe.

Om 12 uur komen we op camping Valle-Niza bij Benjarafe aan. Deze camping is goed beveiligd. Hoge muren staan er om heen en de hele dag is de toegangspoort op slot! Is het hier zo onveilig?

Er vliegen aardig wat monniksparkieten rond. Dat is goed te horen.

Na installeren kijken we aan de overkant van de weg aan het strand en de lage rotskust. We lopen een eind langs de doorgaande weg. Dat levert naast enkele wilde euphorbia's niets belangwekkends op.



Monniksparkiet, *Myiopsitta monachus*.



Kust bij de camping.



# Benajafe.



**28-1-2010. Camping Valle Niza, Benajárfefe.**

Hèhè, eindelijk weer een stralende dag. We blijven in Bena-jarafe om wat achterstallig werk te doen. Tineke doet een kleine was en zoekt in de loop van de dag wat caches voor de komende tijd op.

Ik zoek wat planten en vogels op, schrijf later wat aan het verhaal en loop 2x een eind langs het strand. Eerst rechts om te proberen uit te vissen, welke euphorbia we gisteren langs de weg gezien hebben. Maar ook nu kom ik daar niet uit.

De oxalisen staan nu vanwege de zon helemaal open.



Knikkende klaverzuring, *Oxalis Pes-caprae*.



Het strand levert 3 schelpen op: een Jacobsschelp, een hele grote en een apart model, dat helaas een beetje gekneusd is. Er liggen hier overigens in vergelijking met vele andere kiezelstranden best veel schelpen. De golven zijn nog hoog van de harde wind gisteren en slaan soms verraderlijk ver het strand op. Ik moet dus uitkijken geen natte voeten te halen. We krijgen Esther en Rohan op de skype-lijn. Ze moesten de nieuwe webcam uit proberen. Doordat de computer ge-upgraded is, deed de oude het niet meer. Na even prutsen ging het heel goed. Rohan was met diarée thuis gebleven, maar laat daar weinig van blijken. Hij is blij ons te zien! 's Middags loop ik links af het strand op. Helemaal achteraan zit een grote verzameling vogels. Hoofdzakelijk kokmeeuwen en kleine mantelmeeuwen, maar ook wat strandlopers.





Kok- en Kleine mantelmeeuwen.



Als ik ook maar een beetje nader, verdwijnt eerst de kleine soort strandloper. Zo snel dat ze niet te vangen zijn. Vervolgens gaan de meeste kokmeeuwen op de wieken. Dan resten de grotere meeuwen en enige strandlopers, die even zelfs vrij dicht bij komen trippelen. 's Avonds komen we met Peter naast ons te buurten. De 1e Ier die we onderweg zien. Hij staat in het bovenluik aan een gigantische schotel te frunniken. "Hi, there I'm God.", is de start. Hij (en zijn vrouw "Lady Galahead"! ) heeft folders in allerlei talen meegenomen om volk uit te nodigen naar Ierland te komen. Mij heeft hij al overtuigd. We lopen samen met hem de folder door. Dat ziet er heel goed uit. Wel worden we voor de "Scandinavische" prijzen daar gewaarschuwd.



Drieteenstrandloper, *Calidris alba*.



Drieteenstrandloper, *Calidris alba*.

# Benajárfate - Torremolinos.





### 29-1-2010. Benjarafe - Torremolinos.

Voor we om 10 uur met 4170 km op de klok vertrekken, kleppen we nog even met Peter. Als we naar Ierland komen moeten we maar even een E-mailtje sturen!

We konden de kachel vannacht niet aan krijgen, om,dat het door de open hemel flink afgekoeld was. **Dus** is ons eerste doel vandaag een camperbedrijf in Malaga, waar we maar een vaag adres van hebben. Eerst volgen we de kust nog. Maar we moeten steeds door allerlei nieuwe wegen zwaar gissen naar de voortgang. Zo komen we op de snelweg terecht, die een grote bocht om Malaga maakt. De MIO loodst ons een groot industriegebied in: Gualdalthorice. De wegen worden òf net gerenoveerd of zijn volledig aan gort gereden.



Onderweg naar Malaga.



Naar industriegebied Gualdalthorice.



Motor Fauca, Gualdalthorice, Malaga.

Na slechts één keer vragen vinden we de bedoelde zaak. Helaas worden daar alleen maar campers verkocht of verhuurd. Voor reparaties moeten we bij het zusterbedrijf in Sevilla zijn. “Nee, andere bedrijven zijn er geen in Malaga.” Dat weten we dan. We draaien om en willen weer door, als de jongeman aanklopt: “Laat me toch maar zelf even kijken.” Hij vervangt de oude batterijen voor de nieuwe die ik al eerder probeerde. Draaien en duwen en tik, tik, tik, tik,.... de kachel is aan! Niet te geloven. Gisteren had ik wèl de contacten in het batterijvakje afgeschuurd, maar niet de batterijen nog eens vervangen. Wij uiteraard blij. “Nee, hij hoeft niets, goede reis.”

Enigszins sceptisch zijn we wel, maar dat zien we vanavond wel weer.



Strand Malaga.





Malaga.



Cementfabriek.



Malaga.



Torremolinos.

We zoeken naar de camping in Malaga oost. Daarbij passeren we de hele stad van west naar oost langs de zee af. Maar die camping bij de wijk El Palo is er niet (meer). Een jongeman stuurt me door naar een dorp vlakbij camping Balanicha of zo iets 15 km naar het oosten. Als Tineke mij hoort verslag uitbrengen, weet ze direct Valle Niza, daar komen we vandaan! We besluiten dat advies in de wind te slaan en rijden via Malaga naar Torremolinos.

Daar vinden we al vrij snel camping Torremolinos, waar we voor 21 p.n. onderdak vinden. Trein op 300 m, bus op 100. 500 m naar het strand, wat willen we nog meer? De ietwat nukkige Engelsman aan de balie, vraagt of we ooit in de VS waren omdat ik "Have a nice day." zeg als we de deur uit gaan. "The English never do that, they're often so rude and we always have to be kind." Dat laatste valt hem blijkbaar zwaar. We zetten Zippy weg en gaan na het installeren de deur uit voor een wandeling langs het strand in de richting van het centrum. Dat ziet er best uit, staat ons beter aan dan bijvoorbeeld Benidorm met al die grote flats en weinig strand. De straat is versierd met baobab-bomen en strandpaviljoens! De meeste gaan echter binnenkort pas open. Na een terrasje kuieren we weer op huis aan.



Strand Torremolinos.



Baobab.



Zo dus niet!!!



Vakantie!



Grote gele kwikstaart, *Motacilla cinerea*.



Monniksparkiet, *Myiopsitta monachus*.

# Torremolinos - Málaga v.v.





### 30-1-2010. Torremolinos - Málaga v.v.

Na een goede nachtrust is het gemakkelijk ontwaken. Dat doen we ook bijtijds omdat we vandaag naar Málaga willen. Daar willen we het Picasso-museum, de kathedraal en het Alcazaba bezoeken. We gaan met de trein vanaf het station Los Alamos naar Málaga's station Maria Zambrano. (9.42)

Zie voor het verslag van de wandeling door [Málaga](#) in de PDF-file.

Onderweg naar de stad komen we langs het vliegveld, waar nog hard aan uitbreidingen wordt gewerkt. Ook zien we het camperbedrijf, waar we gisteren waren in Gualdalhorce.

Om goed vijf uur stappen we na een heerlijke dag in deze stad weer op de trein naar Torremolinos. Daar kopen we nog een krant bij de supermarkt voor we Zippy opzoeken voor de nodige rust.

*Vervolg van de reis.*



Camping Torremolinos.



Málaga.



Schelpenhuisje in Torremolinos.

Station Torremolinos.