

## Tarifa - El Puerto de Santa María.





Tarifa.

**4-2-2010. Tarifa - El Puerto de Santa María.**  
Na een nacht met tropische buien en met 4509 km op de klok zoeken we de N340 weer op. Het regent nog steeds een beetje. Wel is de temperatuur een stuk beter geworden.



Torre bij La Peña.



Vele windmolens aan de N340.



Hagen van cactussen langs de weg naar Barbate .





Barbate de Franco.



Barbate de Franco.



Vejer de la Frontera.



Vejer de la Frontera.

We komen door een gebied waar ontzettend veel moderne windmolens staan.



Zonnecellenpark.



Het sherrybeeldmerk van Tio Pepe.



Conil de la Frontera.

Via een mooi natuurgebied met parasol-dennenbossen rijden we over het plaatsje Zahara naar Barbate de Franco. Op een parkeerplaats, waar campers niet eens mogen stoppen, kijken we toch even naar de zee.

We rijden na kort beraad opnieuw door bossen naar Vejer de la Frontera. Het laatste weggetje links gaat steil bergop. Het regent weer als we dit schitterende bergdorp passeren. Diverse plekken zouden mooi uitzicht moeten geven, ware het niet dat er nu nauwelijks zicht is.

Het gaat Jerez-gebied in, dat bekend is om zijn sherry.



Conil de la Frontera.



Veel stieren rond Conil de la Frontera.

Strand bij Conil de la Frontera.



Net voor Chiclana gaan we bij Cadiz Caravanas aan. We krijgen er enkele tips om de kachel aan te krijgen, maar reparatie zit hier niet in. (Later probeer ik draden en contacten beter aan te sluiten, maar zonder resultaat.)

Grote schuren naast Caravanas Cadiz, Chiclana.



Parque Periurbano Piñar de la Barrosa.



Parasoldennen.

Als we Chiclana verlaten begint eindelijk de zon te schijnen. We rijden naar een lange laan in Barrosa aan de kust. Tegen tweeën zoeken we tevergeefs naar een cache in het bos daar. Opnieuw een mooi stukje natuur met die parasoldennen en lage met rotsblokken gevulde duinen, dit Parque Periurbano Piñar. Dat we die cache niet vinden is dan ook onbelangrijk. Langs de kust af rijden we eerst naar de modderige haven van Sancti Petri. We zijn hier (bij eb) aan de Atlantische kust, waar het getijdeverschil weer groot zal zijn. Veel bootjes liggen in de blub vast. Voor de kust ligt het Isla de Sancti Petri dat volkomen door een kasteel bezet wordt. Voor de surfers hier is er een speciale eerste hulp post. Is het hier niet zo veilig? Of misschien heel druk in het seizoen.

Parque Periurbano Piñar de la Barrosa.



Binnenzee bij Sancti Petri.



Sancti Petri.



Haven van Sancti Petri.



Hulp post voor surfers, Sancti Petri.



Isla de Sancti Petri.



Chiclana de la Frontera.

Via het grote maar oninteressante Chiclana en San Fernando rijden we naar Puerto Real, waar het door wegwerkzaamheden een groot probleem is de voortgang te vinden. We rijden dwars door de oude kern; dat is cm-werk in die smalle straten. We zoeken er tevergeefs naar een camping. Uiteindelijk geven we het op en rijden door naar El Puerto de Santa María. De camping staat er met borden aangegeven, maar ook hier zijn de straten in het centrum op de schop en moeten we een grote omtrekkende beweging maken om hem aan de rivier te vinden. Om 17.30 krijgen we er een plek toegewezen. De was wordt door een manusje-van-alles voor ons gedaan. Wel handig, want hij wordt om 9 uur 's avonds schoon en droog "thuis" afgeleverd! Intussen hebben we de tip gekregen om (morgen) met de ferry naar Cadiz te gaan.



San Fernando.



Puerto Real.



El Puerto de Santa María.



El Puerto de Santa María.



Camping Las Dunas de San Antón, El Puerto de Santa María.



## El Puerto de Santa María - Cadiz v.v.





**5-2-2010. El Puerto de Santa María - Cádiz v.v.**

In de morgen neem ik afscheid mijn "Grote Golf" T-shirt. Vele jaren was het de favoriet, maar nu vallen de gaten er in. Ik maak er nog wel een foto van.

Na het vroege ontbijt snelwandelen we in zwaar bewolkt weer naar de catamaran-terminal aan de rivier in de stad. Net op tijd zijn we er voor de boot naar Cádiz. Daar willen we deze dag doorbrengen. Als echte toeristen gaan we met nog een Zwitsers stel op het bovendek zitten, hetgeen toch nog wel fris is.

We varen de rivier af naar de Baai van Cádiz en steken die over. Een heel aardige trip voor een spotprijs van €2,10 p.p.

Van 10 tot kwart voor twee maken we een lange tippel door het prachtige Cádiz.

Zie de [Cadiz](#) en [Catedral de Cadiz](#) PDF-files.



Rio Guadalete.



Avenida Bajamar, El Puerto de Santa María.



De catamaran naar Cádiz.



De catamaranterminal, El Puerto de Santa María.



Rio Guadalete.



Rio Guadalete.



Naar de Bahía de Cádiz.



De baai van Cádiz.



De haven van Cádiz.



De haven van Cádiz.



Cádiz.

Terug in El Puerto de Santa María kijken we nog wat rond in dit stadje. Best aardig met enkele pittoreske straatjes en gebouwen.



Cádiz.

Hier is overigens de grote sherry-bodega Osborne gevestigd.  
Een uitnodiging aan diens poort om de zaak te komen verkennen  
slaan we echter af.



Avenida Bajamar, El Puerto de Santa María.



El Puerto de Santa María.



Via een weg binnendoor komen we bij een groot park aan de achterkant van de camping. We doen er bij de Mercadona enkele boodschappen steken het park door en moeten langs een lange hoge muur een grote omweg terug maken.





Park aan de Ronda de las Dunas.

**El Puerto de Santa María - Sanlúcar de Barrameda.**





Nieuwe wegen en zandafgravingen.

6-2-2010.

**El Puerto de Santa María - Sanlúcar de Barrameda.**

Ik heb opnieuw een slechte nacht. Mijn gat doet vreselijk zeer met als gevolg dat ik slecht heb geslapen.

Om half elf pas gaan we van de camping af. 4686 km al weer op de teller. We nemen de kustweg naar Rota. Ook hier is druk aan wegen gebouwd, zodat de MIO compleet de weg kwijt is.

Vooraan in Rota is een grote luchtmachtbasis. Wij crossen door de stad, tegen alle adviezen in, langs de kust af, maar dat is op gegeven moment over. Grote hotelcomplexen versperren de doorgang.

Dan volgen uitgestrekte nieuwe huizencomplexen aan de Playa de la Ballena. Daar rijden we even 3 hopen achterna, die zich heel gewillig laten fotograferen. 11.55.



Onderweg naar Rota.



Kort door de bocht naar Rota.



Rota.



Rota.



Hop, *Upupa epops*.



Playa de la Ballena.





Sanlúcar de Barrameda.

Verderop aan de kust komen we via een cache aan een mooi strand te buurten met een Spanjaard en zijn zoontje, die hier met de caravan zijn. Hij vertelt enthousiast over zijn reis door Nederland van afgelopen jaar. Hij weet een eindje terug aan het strand een prachtige camperplek in een mooi beschut stukje bos. Trouwens ook dit plekje aan zee met strandbar ziet er aardig uit. Maar we willen vandaag nog wel wat verder. Langs de kust via Chipiona naar Sanlúcar de Barrameda. Daar zoeken we de camperplaats op. Een zeer grote zandvlakte aan de rivier de Guadalquivir en een bord dat camperaars verwelkomt! Dat is apart. Al gauw lopen we er een stukje langs de rivier. Helaas is de aktieradius door mijn gat zeer beperkt geworden.



Sanlúcar de Barrameda.



Strand van Sanlúcar de Barrameda.

Ik heb de gang naar een dokter de laatste dagen uitgesteld, maar nu rest er niets anders. Tineke gaat op zoek in de stad en treft daar een Nederlands stel dan sinds november hier woont. Via een soort polikliniek hoort ze dat voor dergelijke gevallen men hier naar het ziekenhuis (urgencias) gaat. En dat doen we dan. Ik wordt daar •75 lichter gemaakt, omgedoopt in Theodorus Maria, Leonardus en kom relatief vrij vlot inderdaad bij een vrouwelijke dokter terecht, die uiteraard alleen maar Spaans kent. Maar de diagnose kan gesteld worden: een abces in de anus. Ik krijg een recept voor antibiotica en ibuprofen. Later op de parkeerplaats, als Tineke de medicijnen heeft gehaald komt die Nederlander (Meindert) nog even langs om te kijken hoe het met ons is gesteld. Aardige man.



Río Guadalquivir, Sanlúcar de Barrameda.



Zonsondergang in Sanlúcar de Barrameda.