

Valras-Plage - Sérignan-Plage v.v.





Valras-Plage.



Eikapsel van 'n haai.

28-11-2009. Valras-Plage - Sérignan-Plage v.v.

De kilometerteller zal vandaag op 1544 km blijven staan, we blijven hier een nog dag.

's Morgens lopen we een eind langs het strand zuidwaarts. We kijken naar de schelpen, zien een man in het water naar schelpdieren zoeken en vinden zelf een eikapsel van een haai (of grote rog?).

Om elf uur stappen we bij de plaatselijke internetzaak binnen om de lijst van de geocaches bij te werken en de post te bekijken.

Om 12 uur fietsen we in de richting van Sérignan. Bij de Orb (rivier) slaan we rechts af naar Sérignan-Plage. Veel is er onderweg niet te zien. Wel aardig zijn de 2 opgeschilderde hutjes net voor het strand.



Sérignan.



Sérignan-Plage.



Kleine zilverreiger, *Egretta garzetta*.



Sérignan-Plage.

Tot de strandfaciliteiten behoren o.a. twee maneges in cowboystijl. Maar veel vertier is er nu niet in Sérignan-Plage. Wij eten onze boterhammen en kijken naar een visser die 3 hengels op heeft staan. Hij kijkt daar weinig naar om.

Uiteindelijk draaien we om en rijden terug. Nu via het dorp Sérignan. Het centrale marktplein ziet er aardig uit en is bezet door de puberjeugd.

We doen uitgebreid boodschappen bij de Hyper U vlak voor de afslag naar Valras-Plage.

Het is in de loop van de middag een beetje bewolkt geworden en wat frisser. Tegen drie uur zijn we terug bij Zippy. Er zijn intussen aardig wat campers bijgekomen.



Sérignan.



Sérignan.



De camperplaats in Valras-Plage.

Valras-Plage - Argelès-Plage.



29-11-2009. Valras-Plage - Argelès-Plage.

Met 1544 km op de teller rijden we na lozen en water vullen om 9.10 uit Valras-plage weg. 20 minuten later gaan we langs de l'Aude af, waar veel bootjes afgemeerd liggen.

We steken een nieuwe brug over die de kaart en de MIO nog niet kennen en rijden door een ruig wijnbouwgebied door Pagèze, Perignan en Salle de l'Aude.



L'Aude.



Wijnberg bij la Pagèze.



Wijnbouw bij Salle de l'Aude.



Wijnbouw bij Coursan.



Pagèze.



Pagèze.



Perignan.



Coursan.

In Coursan stappen massa's (oude) mannen op een koersfietsje. Degenen die er nog niet op zitten lopen als eenden op hun stijve fietsschoentjes rond moed te verzamelen.

We rijden Narbonne in en proberen de kathedraal van St. Just te vinden. Maar in het centrum is een grote markt en alle parkeerplaatsen zijn vol. Ik maak weer al rijdend een foto.

We rijden naar Peyriac-de Mer voor [wandeling 443/500](#): het Ven van Doul.



Narbonne.



Narbonne.



N9 naar Peyriac-de-Mer.



Wandeling bij Peyriac-de-Mer.

Opnieuw een heerlijke wandeling door een gevarieerd landschap. 10.35 - 12.45.

Na de boterhammen rijden we langs de baai noordwaarts (!) om via Bages naar de doorgaande weg te rijden en de route zuidwaarts weer op te pikken.

Via Sigean naar Port-la-Nouvelle, dat gesloten is vanwege een speelgoedbeurs!!!

Om half drie zijn we een hooggelegen villawijk in Leucate ingereeden. Daar hebben we mooi zicht op de dijk naar Port-Barcarès. Op Leucate-Plage staan diverse campers vlak bij een woeste zee. Op het water zijn verschillende mensen met een surfplank en een peddel. Peddelsurfen? Daar hebben wij nog nooit van gehoord.



Weggetje naar Bages.



Étang de Bages et de Sigean.



Leucate-Plage.



Dijk tussen Leucate en Port Barcarès.



Leucate-Plage.



Peddelsurfen.



Leucate-Plage.

Ook in Ste. Marie-Plage komen we niet met de camper tot stand. We vinden verderop in het grotere Canet-Plage, wel een parkeerplekje. Zo kunnen we daar op ons gemak over de boulevard lopen. Er staan enkele kermisattracties en er loopt aardig wat volk rond. We kijken tevergeefs naar schelpen op dit strand. Alles is weggeveegd. Als we Canet weer uitrijden zien we aan de rechterkant enkele rieten hutjes staan.



Onderweg naar Ste. Marie-Plage.



Canet-Plage.



Canet-Plage.



Rieten hutjes aan de Étang de Canet.



Haven van Argelès-Plage.

Tenslotte rijden we vandaag naar Argelès-Plage. Eerst kijken we in het noorden van Argelès op het strand. Weer geen schelpen. We staan even op een pleintje bij gesloten horecabedrijfjes. Op de parkeerplaats staan alleen maar twee sloopwagens. Daar hoef ik niet bij te staan. Maar later vinden we een schitterende plek voor de nacht aan de haven in het zuiden van de stad. Dat zoeken werd bemoeilijkt door opnieuw opgebroken straten. Onderhoud wordt hier uiteraard buiten het seizoen gedaan. Verder is vrijwel alles hermetisch tegen campers gebarricadeerd. Dikwijls zelfs met de gehate 2,2 m hoge balken.

Maar goed nu hebben we een pracht plek. We verkennen de grote pier die de haven beschermd uiteraard. Steken daarvoor een brug over en lopen die pier op.



Haven van Argelès-Plage.

Argelès-Plage - Port-Vendres - Collioure.





Haven van Argelès-Plage.



Haven van Argelès-Plage.

30-11-2009. Argelès-Plage - Port-Vendres - Collioure.
 Voor we vertrekken kijken we nog even bij de visverkoop direct onder ons aan het water. De vissen zien er heerlijk uit, maar als je niet weet hoe die te fileren, dan heb je een probleem. Net na half tien rijden we weg van Argelès-plage. We rijden naar Collioure dat een kleine 10 km verder ligt. Voor dit dorp zien we fortificaties, die we even bekijken. We lopen omhoog naar Fort Carré. Rechts ligt Fort Miradou dat nog steeds in militaire handen is. Links een eindje terug Fort Rond. Fort Carré ziet er zeer degelijk uit, zeer compact.



Onderweg naar Collioure.



Onderweg naar Collioure.



Fort Carré, Collioure.





Zicht terug naar Argelès-Plage.



Fort Rond Collioure.



Fort Carré, Collioure.



Zicht terug langs de kust bij Fort Carré.

We rijden door Collioure, dat een ronduit grandioos stadje blijkt te zijn, met vele vele prachtige en idyllische plekjes. Maar overal zien we borden dat campers niet mogen parkeren. Jammer maar niets aan te doen.



Port-Vendres.

Port-Vendres is ook een heel aardige stad. Ze verwelkomen campers zelfs met een bordje langs de weg. Verder merken we vooralsnog geen verschil met Collioure. Parkeren kunnen we pas een beetje achteraf aan een straatje, waar blijkbaar de plaatselijke mensen hun campers hebben staan: Avenue Marius Demonte! Ze hebben op papier achter de voorruit: “En stationnement” staan. Ofwel wij kamperen hier niet! We starten van hier om half elf onze [wandeling 437/500](#): Het waterpad. 14.10 komen we dan weer terug bij Zippy, trekken de jassen uit en lopen naar het I-kantoor. Daar krijgen we de camperplaatsen in Port-Vendres en in Collioure aangewezen. We gaan vervolgens inkopen doen bij de Super-U en rijden naar de camperplaats achter de haven. Dit vinden we niets. E4,50 betalen voor een uithoek van de stad, waar niets te zien is en ver van het centrum. Hoog boven Collioure vinden we dan het alternatief een plaats voor E7,50 met stroom, water, afvoer en een toeristentreintje naar het dorp. 's Avonds begint het fiks te waaien.

[Vervolg van de reis.](#)



Parking campers, Collioure.

