



Waalre - Schiphol - Hong Kong.





### 29-03-2017. Waalre - Schiphol - Hong Kong.

Om 8:24 nemen we bus 7 naar het station, waar we met de directe trein van 9:11 naar Schiphol. Gelukkig is het niet druk in de trein, zodat we de bagage op de stoelen tegenover ons kunnen.

We "droppen" de ruimbagage en gaan naar de bagagecheck voor de handbagage: Jas, trui en schoenen uit, riem af, laptop uit de rugzak, broekzakken leeg en heel die handel weer terug aan na de controle en het bij mij altijd piepend poortje.

We gaan naar Gate 4, waar we de Boeing 777 van Cathay Pacific al zien staan. Om 12:30 gaan we aan boord en om 13:11 stijgen we op.

*LB: Station Eindhoven.*

*RB, M: Schiphol.*







Iedereen heeft een schermpje voor de neus met allerlei media (o.a. speelfilms, muziek, spelletjes en de actuele vluchtgegevens). We vliegen via Hannover (14:00), Hamburg en Berlijn over Polen en Gdansk (14:40). Dan gaat het steeds langs de Botnische Golf af over Lithouwen met Vilnius. Rond 16:00 breekt het wolkendek open bij Tula onder Moscou. Daar zijn nog uitgestrekte sneeuwvelden te zien. Tegen 17 uur Nederlandse tijd gaat de zon onder. Ik wissel 3 speelfilms af met Indiase popmuziek. Het gaat de Gobiwoestijn over China in over o.a Xian, Liuzhou en Wuzhou.

*LB: Boven Tula bij Moscou breekt het wolkendek.  
RB, LM, RO: Sneeuwvelden na Moscou.*

