

Perth - Scarborough - Yanchep - Wilbinga Grove.





01-04-2017. Perth - Wilbinga Grove.

Om goed 9 uur hebben we alles ingepakt en lopen naar de camper op de parking en paar honderd meter verderop. We laden de bagage in en betalen \$35 voor het parkeren vannacht. In Leederville doen we uitgebreid boodschappen bij een grote Coles supermarket. (\$103). Vervolgens halen we bij de drankenhandel een 4 l wijnpak (\$16) en een sixpack Elsie Ale (\$20).

*LB: Parking aan de Murray St., Perth.
MO, RO: Kust in Scarborough.*





Het gaat dan naar het enkele km's verderop gelegen Manning St. in Scarborough, waar de hele handel in de camper verdeeld wordt. Zo duurt het tot 12 uur voor we aan de brunch beginnen. Intussen hebben we steeds buurt met mensen, die voorbij komen wandelen. Een eerste vraag na het "Hello mate, how are you?" versta ik steevast (nog) niet. Moet wennen aan het dikke accent hier. Als alles een goed plekje heeft, maken we een wandeling langs het surfstrand. In de perken naast het pad, wordt steeds weer gewaarschuwd voor slangen, maar wij zien er geen.

LB: Een tak van de Araucaria cunninghamii.

RB, M: Strand van Scarborough.

RM, LO: Silver gull, Chroicocephalus novaehollandiae.





Om 14:09 rijden we door naar zee in Yanchep (15:09). We zitten er echter een uurtje in de schaduw van bomen naast een grote speelwei, waar kinderen zich uitleven.

LM: Allara, Eglinton.

RO: Strand bij Yanchep.

LO: Silver gull, *Chroicocephalus novaehollandiae*.





Dan rijden we langs de kust door een nieuwbouwwijk naar de 2 Rooks Rd en verder door een landschap van struikgewas naar Wilbinga Grove. De laatste km's dus door onontgonnen gebied.

LO: Silver gull, *Chroicocephalus novaehollandiae*.
RO:: Indian Ocean Drive.



Op de parking daar is het vanwege de nabij gelegen highway niet bepaald stil en rijden we op advies van iemand naar een "clearing" verderop. We passeren enkele campers en rijden dan te ver door. Dit wordt een voor ons onmogelijke zandweg. Als enkele tegemoet komende 4WD's zijn gepasseerd, moeten we echt terug en komen prompt vast te zitten in het mulle zand. 3 jonge mannen, die niet verder naar zee kunnen, nemen ons achterwaarts op sleeptouw en trekken ons weer terug naar het zandloos eilandje met die campers van zo-even. Daar blijkt een plastic afschermkap onder de camper op half elf te hangen. Uiteindelijk haalt één van drie mannen de kap er helemaal af, zodat wij in ieder geval verder kunnen. No 2 van de drie is de wildwatertrainer van Marit Bouwmeester geweest, die op de Olympische spelen van London in de Laser Radial-klasse zilver won en later in Rio de gouden plak!



Om kwart voor zes zijn we zo op de parking terug bij de HWY. Goed 6 uur gaat de zon onder en is het vrijwel onmiddellijk aardedonker. Tineke begint met het koken en ik aan de foto's.

*LB, RB, LM: We worden weer naar stevige grond getrokken.
MM: Terug op stevige bodem.
RM, LO: De kap is er af geschroefd.
RO: De gesneuveld afschermkap.*