

Perth - Hong Kong.





29-04-2017. Perth – Hongkong.

Tegen half twaalf werd de gate geopend en kunnen we goed 12 uur starten voor de 7 ½ hr durende vlucht naar Hong Kong. Buiten zie ik nog even de verlichte straten van Perth, dan gaat het de pikdonkere nacht in. Na nog een hapje probeert eenieder zo goed en kwaad als het kan te slapen.

Om 6:20 is het inmiddels weer licht geworden (op 10 km hoogte) en maak ik enkele foto's van de wolkenpartijen. Kwart voor zeven landen we op de luchthaven van Hong Kong. Na de douanecontrole en wat geld omwisselen en pinnen, zoeken we een info-stand op voor wat tips om vandaag te ondernemen. Na wat op en neer gepraat met dat jonge vrouwtje hebben we een planning incl. buslijnen.

RM: Landing op Hong Kong airport.

LO: Aankomsthal.

RO: Even pinnen.





SLOW
慢駛
WORKS ACCESS

We gaan naar de Big Boedha op het Lantau-eiland, dat vlak naast het eiland ligt, waarop het vliegveld is. Eerst gaat het met bus S1 naar het knooppunt voor bus, terin en metro) Tung Chung op Lantan (\$3,50/p, wel gepast betalen in de bus!). Onderweg krijgen we in de bus hulp en raad van mensen, hoe we naar die Buddha tempel kunen gaan. Eerst passeren we een grote bouwput dan allerlei zeer hoge kantoren van luchtvaartmaatschappijen en aanverwante bedrijven. We steken de brug naar Lantau over en komen dan in Tung Chung aan. Om klein geld te hebben kopen we in een 7/11 shop een flesje water en lopen dan naar de andere kant van de busremise, waar andere busmaatschappijen vertrekken.

LB: Grote bouwput bij het vliegveld.
RM, LO, RO: Tung Chung.



3M 梅窩 Mui Wo 全程車資 Full Fare 星期日及假日 Sun & PH : \$16.2 平日 Weekday : \$10.5	23 昂坪 (天壇大佛、寶蓮寺) Ngong Ping (Big Buddha, Po Lin Monastery) 全程車資 Full Fare 星期日及假日 Sun & PH : \$27.0 平日 Weekday : \$17.2
請靠左邊排隊 Please keep left and queue up here	請靠右邊排隊 Please keep right and queue up here





Daar sluiten we op Efteling wijze in een lange rij wachtenden aan voor bus 23. Desondanks zijn we vrij snel aan de beurt en kan er om 10:05 aan de 50'durende busreis begonnen worden. We rijden in een grote boog over Lantau eiland. De hellingen zijn er zeer steil en veelal >10%, zodat de bus soms omhoog kruipt. Bebouwing is hier dan ook niet op een politiepost en een brandweerkasernme na. Dan gaan we weer naar de kust met een klein dorpje en vervolgens weer steil bergop om een stuwmeer heen naar de Buddha. Deze is in 1993 op een heuveltop neergezet en is 34 m hoog. En dus van verre al te zien. Als we uitgestapt zijn, lopen we via de straat met de 12 generalen naar het Di Tan plein.



LO: Big Buddha, Tian Tan Buddha Shakyamuni.
RO: Straat naar het Di Tan plein en de Po Lin tempel.





Die 12 generaals zijn de bewakers van elk 2 uur van de dag. De Buddha kijkt naar op een cirkelvormig Di Tan plein, vanwaar een trap van 268 treden naar het beeld leidt. Achter het plein is de grote tempel Po Lin. Wij klimmen eerst naar de Tian Tan Buddha Shakyamuni.



*B: Drie van de 12 generaals.
MO: Het Di Tan plein.
RO: Tian Tan Buddha Shakyamuni.*



Boven op het terras om hem heen, staan de zes Devas met offerandes van bloemen, wierrook, licht, balsem, fruit en muziek, die de zes Perfecties symboliseren.

LB: Wierrookvat halverwege de trap.
RB: Bougainville, Bougainvillea sp.
MM: Tian Tan Buddha Shakyamuni.
RM: Lantau Peak.
O: De 6 Perfecties.





Op de trap naar beneden, zien we een groepje monniken, die biddend de trap nemen door steeds 2 treden omhoog te gaan, stilstaand te zingen en weer 2 treden omhoog etc. Mede door het vrij grote aantal invalide bezoekers doet me deze plek aan Lourdes denken.

Aansluitend lopen wij het bos in naar de "teagarden".

LB: De berg Nei Lak Shan.

RB: De trap van de buddha naar het Di Tan plein.

LO: Aronskelk.

MO: op weg naar de Teagarden.

RO: Koeien lopen hier los rond.





Het restaurant daar is volkomen onderkomen en dus niet open. Maar het plekje is mooi. Via een campground gaat het naar een splitsing van wandelwegen, waar een landkaart hangt. Aan de hand van die kaart besluiten we rechts over een keienpad naar een open plek gaan.



RB: *Ficus à la Angkor Wat.*



Daar zien we een o.a. kleurrijk phoenix-beeld, waar het Lantau Trail langs gaat.

LB: Light-vented bulbul, *Pycnonotus sinensis*.

RO: Phoenix.

LO: Poort naar het Lantau Trail.





Wij slaan er rechts af en gaan voor het Path of Wisdom een dalend pad af terug naar het Di Tan plein. Onderweg ruikt het duidelijk naar thee! Hier ligt de Teagarden, een perceel dus met theestruiken!

Beneden eten we bij een van de eetstalletjes een noodlesoup met fishballs. Tinek wordt er door een koe lastig gevallen.



LB: Path of Wisdom.

MB, RM: Teagarden.

RB: Large-billed crow, *Corvus macrorhynchos*.

LO, RO: Eetstalletjes aan het Generalenstraatje.



We kuieren naar de Po Lin tempel. Daar wordt de verjaardag van Buddha Shakyamuni herdacht. Veel mensen steken bussels wierrookstojes aan. Aan de linker zijde van de tempel is een heel groot restaurant, waar het aardig druk is. We slaan er rechts af en komen zo op een soort binnenplein van de tempel. Links de hoofdtempel, rechts het poortgebouw.

LB: Het Di Tan plein.
 RB, MO: Het poortgebouw van de tempel.
 LO, RM: Restaurant naast de tempel.
 RO: Great Hall, Po Lin tempel.





Verder kan men voor de Great Hall een klein buddhabeeldje ceremonieel wassen door er met een klein schepje met lange steel water over het hoofd te gieten. Apart dus. Wel met twee handen die schep vasthouden wordt me verteld. We bekijken nog de twee grote zalen met buddhabeelden en twee kleinere zalen. Van het interieur van de Great Hall mogen geen foto's gemaakt worden.



LB: Wassen van de Buddha.
 RB: Groot wierrookvat.
 MO: Spotted dove, *Streptopelia chinensis*.
 RO: Dikke wierrookstaven.



Op een zandvlakte rechts van de tempel staan rekken met grote wierrookstaven, die dan ook behoorlijk veel rook genereren. Tussen die rekken is het dan ook behoorlijk heet.

LB, MO, LO: Wierrookstaven.
RO: Terugblik op de Big Buddha.





Bij de tempel zien we ook nog een vijver met koikarpers en enkele waterlelies..
Tenslotte lopen we nog een rondje door het toeristische dorpje Ngong Ping, waar de kabelbaan eindigt, die normaal gesproken vanuit Tung Chung omhoog gaat. Nu dus eventjes niet.

*LB, MM: Koikarpers.
RB: Een apart varentje op een boom.
LM, RM: Waterlelies.
LO: Po Lin tempel.
MO: Ngong Ping.
RO: Hong Kong Lucky Cat.*





Opmerkelijk in Ngong Ping zijn de Happy Cats, een bosje plastic bomen en een oversized theeapot. Overal wordt reclame gemaakt voor de een of andere 360 graden (film-?)voorstelling. Om 14:50 stappen we weer op de bus terug naar Tung Chung en aansluitend de bus naar het vliegveld (16:12). De late vlucht en het vroeg opstaan vandaag heeft met de activiteiten van vandaag bij ons de fut verdreven.

LB: Plastic bomen.
RB, RM: Ngong Ping bestaat uit één straatje.
MM: De theeleut.
LO, MO: Tung Chung.





Op het vliegveld gaan we met de foto's van vandaag en het verhaal aan de gang en komen daarmee het grootste deel van de resterende wachttijd voor de vlucht naar Amsterdam door. Tussen de bedrijven door drinken we zelf gemaakte thee en eten pizza bij de Pizza Express. Tineke neemt een Italiaanse, ik een met Peking duck en bijbehorende saus. Heerlijk. Qua drank blijven we nog even bij Australië: Tineke witte wijn, ik appelcider. Net voor 12 uur gaan we aan boord van het Cathay vliegtuig: Naar Amsterdam!

LB: Tung Chung Bay.
RB, LM: Vliegveld Hong Kong.
RO: Peking Duck pizza!

